

Hervormde Gemeente Vriezenveen

Krijgerstraat 57

7671 XX Vriezenveen

Vriezenveen, 7 juni 2017

Betreft: zorgen over lied

Beste ouders / verzorgers,

Deze brief ontvangt u, omdat u bent verbonden aan de Hervormde Gemeente te Vriezenveen en verantwoordelijk voor een of meerdere kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De leeftijd waarin kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot wie ze als volwassenen worden.

Misschien heeft u er ook over gelezen of van gehoord: een bepaald nummer in de Nederlandse hitlijsten. Van kleuters op de basisschool, tot op festivals waar mensen van alle leeftijden naar toe gaan, wordt een lied gespeeld, waarvan de tekst ons als dominees en jeugdouders door merg en been gaat. "Ik ben een kind van de duivel", wordt massaal meegezongen op een wijs die nog lang in het hoofd blijft zitten. Ook het gebruik van drank en drugs wordt heel normaal gevonden in dit lied.

Deze brief is niet bedoeld om u te vragen uw kind van alles te verbieden. Of weg te blijven uit de wereld waarin we leven. Want verbieden kan leiden tot opstandigheid en juist tegenovergesteld gedrag. En juist door in deze wereld te staan kunnen kinderen een voorbeeld worden. Maar deze brief schrijven we wel om u te vragen met uw kind over deze tekst te spreken. Om een stuk bewustwording te creëren.

De tekst van het lied, gebracht door een artiest met de naam die luidt "Jebroer", als soort tegenhanger van Jezus, zaait veel verderf. Het brengt veel verkeerde gedachten en zet aan tot verkeerd handelen.

Ook een moeder van een kind van 4 werd met dit lied geconfronteerd. Zij verwoordde wat er gebeurde toen haar dochter het zong en deelde dit via website jop.nl. Nadat ze haar kind "Ik ben een kind van de duivel" hoorde zingen, gebeurde het volgende:

"BAM! Baksteen in mijn buik. Ik vroeg: "Hoe kom jij daaraan?". Zij: "Oh weet ik niet, ergens gehoord."

Een paar seconden weet ik het even niet. Dit wil ik niet! En what the bleep moet ik hier nu mee? Maar dan herpak ik me. Mijn vrolijkheid is er wel af, en serieus zeg ik, haar recht in de ogen kijkend: "Dat is een hele nare zin. Weet je wat dat betekent?" Ze voelt dat het mij ernst is en antwoordt - naar waarheid: "Een beetje..."

DEZE BRIEF GAAT VERDER OP DE ACHTERZIJDE

Stilte. Ik ben geen doetje. Ik kan wat hebben van straattaal en zet mijzelf daar niet van apart. Maar een dergelijke tekst uit de mond van mijn eigen kleuter blijkt ik toch niet zo leuk te vinden.

"Lieverd, jij bent een kind van God. Alle mensen zijn kinderen van God. Als je zegt dat je kind van de duivel bent, dan wil je boosheid. Ruzie, oorlog. En dat alles kapot gaat en mensen alleen zijn. God wil juist liefde, en dat mensen liefde delen, en dat we elkaar helpen."

God en Gods liefde zijn voor haar bekende woorden. Ze heeft daar een positieve associatie bij. Dochterlief snapt direct wat ik bedoel en klaar is Kees. Over tot de orde van de dag."¹

We horen weleens dat de reactie van christenen overtrokken is. Het is immers 'maar een liedje'. Wij zijn echter van mening dat dit –in negatieve zin– veel meer is dan slechts een liedje. Daarom willen wij u en uw kinderen hiervoor waarschuwen. Zodat ook zij mogen weten een kind van God te zijn. Zodat ze mogen leren leven uit liefde en niet uit kwaad.

Wij willen u niet onthouden dat deze artiest ook op het evenement "Het allermooiste feestje" optreedt, dat binnenkort weer plaatsvindt in Sibculo. Recentelijk zou de artiest ook optreden in Hardinxveld, maar dit deed daar zoveel stof opwaaien, dat het optreden door de organisatie werd geannuleerd.

Wilt u reageren op dit onderwerp of deze brief? Stuur dan een e-mail naar: reply@hervormdvriezenveen.nl.

Gods liefde en wijsheid gewenst bij de dankbare taak van het opvoeden van uw kind(eren).

Hartelijke groet,



ds. A. Prins



Martijn Scherphof
jeugdouderling

ds. G. Doorn



Bart Koerssen
jeugdouderling

ds. M.H. de Jong



ds. R.J. Kranen

Bert Bolte
jeugdouderling

Evelien Jansen
jeugdouderling



Gerwin Kroezen
jeugdouderling



Bart Sportel
jeugdouderling



H.J. Jansen - Scholcker

Mirna Volkerink
jeugdouderling



Laurens Rink
jeugdouderling



Niels Koerssen
jeugdouderling



¹ Zie voor het hele verhaal: <https://jop.nl/actueel/blog/en-dan-zingt-mijn-dochter-ineens-dit-lied>, Astrid Damstra