

10 maart 2021

Ik ben de goede Herder

Psalm 23





God is bij ons

Dit verhaal kunt u vertellen als een zogenaamd 'Mee-Speel-Verhaal'.

De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zinnen. Deze staan cursief gedrukt.

U zegt het eerst, de kinderen zeggen het na.

Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, of geluiden maken. Ook dit staat cursief gedrukt.

Doe zelf mee, doe het voor.

U kunt ervoor kiezen om dit alle kinderen te laten doen, of tijdens het vertellen een kind aan te wijzen die dit doet.

Ook kunt u kinderen tijdens het vertellen mee laten spelen door iets uit te beelden.

Als ze dan iets moeten doen of zeggen kunt u dit fluisterend aan hen vertellen.

Speel zelf ook mee.

Spreek van tevoren af, dat als u uw hand als stopteken omhoogsteekt, de kinderen stil zijn.

De kinderen blijven gewoon op hun plek zitten tijdens het vertellen, tenzij er kinderen iets uit moeten beelden waarbij ze moeten lopen.

Zelf kunt u het verhaal beeldend vertellen.

Kom van uw stoel, loop rond, of maak bepaalde bewegingen die van toepassing zijn.

Inleiding: Gesprekje met de kinderen

Vandaag is het woensdag, zomaar midden in de week gaan we naar de kerk.

- Waarom gaan we nu naar de kerk?
- Wat is dat Biddag?
- Wat doen we in de kerk op Biddag?

Zomaar midden in de week, een speciale dag om de Here God te vertellen waar we mee bezig zijn en om te vragen of Hij voor ons wil zorgen en alles op het land wil laten groeien.

Zondag is er verteld over Jezus, de Goede Herder. *(Laat eventueel een plaat van het verhaal zien)*

Wie kan nog iets over dit verhaal vertellen?

Laat een bijbel zien, de bladzijde van het Nieuwe Testament.

Het verhaal van Jezus die de Goede Herder is, staat in de Bijbel, in het Nieuwe Testament.

Laat de bladzijde van het Oude Testament zien.

We gaan nu luisteren naar een verhaal uit de Bijbel uit het Oude Testament.

Eigenlijk is het geen verhaal, maar een lied dat koning David geschreven heeft.

Jullie mogen meespelen met het verhaal. Let maar op wanneer jullie iets mogen doen of na mogen zeggen.

Bijbelverhaal

Hé, wat hoor ik daar?

'Be, bè, bè, bè.' Daar komen een heleboel schapen aangelopen.

(Maak voetstap geluiden) Stap, stap, stap, stap.

'Be, bè, bè, bè.' Het is een hele kudde. *(Maak voetstap geluiden) Stap, stap, stap, stap.*

Ze springen en rennen over het gras.

Wat heeft de herder weer een goede plek uitgezocht. Wat een heerlijke groene wei is het hier!

De schapen eten van het groene gras. *'Hap, hap, hap, hap.'*

En kijk, er is ook nog lekker helder water.

De schapen kunnen net zoveel drinken als ze willen.

'Slurp, slurp, slurp, slurp.'

Wat zorgt de herder goed voor hen, ze krijgen alles wat ze nodig hebben.

Ze hebben niets te kort.

'Mmm, mmm, mmm, mmm.' De schapen vinden het heerlijk.

Als ze genoeg gegeten en gedronken hebben gaan ze lekker liggen.

(Buig je hoofd opzij, doe je handen tegen elkaar, tegen je wang, alsof je slaapt)

Ze hebben een eind gelopen, maar nu is het tijd om te rusten.

'Gaap, gaap, gaap, gaap.'

Het is hier stil en vredig, een prachtige plek.

De schapen hebben het prima naar hun zin.

De schapen rusten allemaal uit. *'Zzz, zzz, zzz, zzz.'*

En krijgen weer nieuwe kracht.

(Doe alsof je wakker wordt)

'Bè, bè, bè, bè.' de schapen lopen naar de herder toe.

'Zijn jullie goed uitgerust?', vraagt de herder. 'Zo te zien wel. Kom we gaan weer verder.'

De herder roept de schapen bij elkaar. Hij loopt voorop.

De schapen lopen achter hem aan. *(Maak voetstap geluiden) Stap, stap, stap, stap.*

Ze gaan over een mooi recht pad. Het is hier veilig.

De schapen houden veel van hun herder. Het is een goede herder.

Ze lopen rustig verder. *(Maak voetstap geluiden) Stap, stap, stap, stap.*

Maar dan gaat de weg een andere kant op...

Het is er donker... *Oeh, oeh, oeh, oeh.*

Ze moeten er dwars doorheen.

Maar de schapen zijn niet bang, want de herder is dichtbij.

Ze weten dat de herder voor hen zal zorgen.

De herder heeft een stevige stok, en ook een staf.

Nee hoor, de schapen zijn niet bang voor gevaar.

Door die stok en staf krijgen ze juist moed! *(Doe je armen omhoog alsof je je spierballen laat zien)*

Alle schapen lopen rustig achter de herder aan. *(Maak voetstap geluiden) Stap, stap, stap, stap.*

Dwars door het donker komen ze weer bij een mooie plek.

De herder zorgt voor eten.

'Bè, bè, bè, bè.' de schapen lusten dit ook graag.

'Mmm, mmm, mmm, mmm.' ze eten hun buik vol.

Tussen de bossen zit een dier. Het is een wolf! *'Help, help, help, help!'*

Een vijand van de schapen!

Maar de wolf ziet hoe de herder de schapen eten geeft.
Hij ziet hoe de herder een schaap verzorgt met olie.
'Grr, grr, grr, grr.', gromt de wolf. Deze herder zorgt veel
te goed voor die schapen, hier kan hij er geen van pak-
ken. De wolf gaat weg.
'Hoera, hoera, hoera, hoera!'

Wat zijn de schapen gelukkig. De herder is zo goed en
vriendelijk voor hen.
Altijd zorgt de herder voor ze, alle dagen van hun leven.
's Avonds neemt de herder hen mee naar de
schaapskooi.
(Maak voetstap geluiden) *Stap, stap, stap, stap.*

Hij staat bij de ingang en telt de schapen. (Tel tot 10)
Eén voor één gaan ze naar binnen.
'Bè, bè, bè, bè.' alle schapen zijn binnen.
Veilig bij de Goede Herder.

Afsluiting

Zing samen een lied met de kinderen over de Goede
Herder.

Bijvoorbeeld:

- De Heer is mijn Herder (Op de wijze van Lied 14 uit
Liedboek voor de kerken)
De Heer is mijn Herder.
Hij zorgt steeds voor mij.
Hij weet hoe wij heten,
zal ons niet vergeten.
Ook als wij gaan slapen,
is Hij dicht bij mij.

- Jezus is de Goede Herder (*Elly en Rikkert*)

Laat Psalm 23 uit de bijbel aan de kinderen zien.
Lees het eventueel voor uit de Bijbel in Gewone Taal.
Dit verhaal, dit lied over de Goede Herder heeft koning
David geschreven.
Hij zingt daarin over alle dingen die God voor hem heeft
gedaan.
Hij heeft veel mooie dingen gekregen, David is gezond
en rijk.
Daarvoor bedankt Hij God.
David heeft ook verdrietige dingen meegemaakt.
Dat was moeilijk, maar hij heeft gemerkt dat God hem
toen heeft geholpen.
Eigenlijk was God er altijd.
David gelooft dat dat niet zal veranderen.
Hij voelt zich helemaal veilig bij God. Zoals een schaap-
je bij de herder.

David vertelde alles aan de Here God.
Dat mogen wij ook doen. Altijd.
Op deze Biddag mogen wij dat ook speciaal in de kin-
dernevendienst doen.
Laat de kinderen nadenken over wat zij tegen God zou-
den willen vertellen, wat zij zouden willen vragen.
Schrijf het op een groot vel papier.
De kinderen kunnen er eventueel een tekeningetje bij
maken.

Bid samen met de kinderen voor wat ze hebben bedacht
en is opgeschreven.
Dank God dat Hij altijd bij ons is. Dat we mogen zeggen:
'De Heer is mijn Herder'.

Auteur: EZD



U bent bij mij

Neem een bijbel mee in de kring en leg die open bij Psalm 23.

Vandaag is het Biddag. In de kerk nemen we dan de tijd om na te denken over God en mensen. Mensen op aarde maken van alles mee. Situaties zijn vaak mooi maar soms ook verdrietig of moeilijk; in de familie of op school. Mensen hebben veel maar missen soms ook wat nodig is. God gebruikt in de bijbel beelden om ons te laten weten wie Hij is. Afgelopen zondag hoorden we dat Gods Zoon Jezus zichzelf vergeleek met een herder. God noemt zichzelf ook een Vader die voor mensen wil zorgen. Hij wil van ons horen wat wij nodig hebben. Daarom bidden we en vertellen Hem daarover. Bidden heeft te maken met stil worden en eraan denken dat we er op aarde niet alleen voor staan. Dat God er ook nog is. Hij is groter en wijzer dan wij en neemt onze situaties serieus. Daar heeft bidden mee te maken. Is er iets dat iemand van jullie vandaag aan God de Vader wil vragen?

(Neem de tijd en aandacht om daarvan dingen op een flap- over te schrijven. Neem dat aan het eind van dit moment mee in een gebed).

Vandaag gaat het over een lied dat we graag zingen in de kerk. We noemen het een psalm. Wie van jullie weet iets over psalmen? (Schrijf het woord PSALM op het bord en laat de kinderen reageren: We hebben in onze Bijbel 150 psalmen, ze lijken op gedichten of gebeden en zijn al heel oud. David heeft er veel gemaakt. Dat betekent dat zijn psalmen ongeveer 3000 jaar oud zijn. Het Griekse woord psalm betekent; je kunt het zingen met een snaarinstrument. David gebruikte een citer. Dat instrument ziet eruit als een harp met snaren. Een psalm, zoals die in de Bijbel staat, is gemaakt door een mens en gaat over God. Die mens gebruikte woorden om iets tegen God of over God te zeggen. Andere mensen vonden die psalmen zo mooi dat ze er liederen van maakten om te zingen.)

Het leven is in 2021 heel anders dan 3000 jaar geleden maar God is dezelfde als toen. Wat David toen maakte is ook anders dan hoe wij leven. Omdat het tussen God en mensen gaat om geloven en vertrouwen blijven de psalmen van toen van betekenis voor mensen van nu. Daarom blijven wij ze in de kerk zingen. Ze helpen ons bij geloven en vertrouwen. Op deze biddag luisteren we naar een psalm van David. In ons psalmboek is dat nummer 23. Doe je mee?

Op een 500 jaar oud, Italiaans schilderij dat wordt bewaard in een museum in Israël, zie ik koning David. Hij zit midden in de groene natuur. Er zijn dieren te zien en er hangen rijpe vruchten in de bomen. David heeft een kroon op zijn hoofd en een citer in zijn handen. Hij kijkt om zich heen. Ik kan niet zien wat er in zijn hoofd gebeurt, maar ik denk dat het vol stroomt met gedachten

van wat hij ziet. Dat alles doet hem denken aan God die het leven geeft. Misschien denkt hij daar ook terug aan dat stuk van zijn leven, toen hij als herder met de schapen van zijn vader onderweg was en hoe dat ging. Ook aan zijn leven als koning met mooie en moeilijke situaties. Al die tijd heeft God voor hem gezorgd. Bijna vanzelf komen er woorden voor een lied in zijn gedachten. Zijn vingers gaan over de snaren en klinkt er een melodie. Zo wordt deze psalm in Davids hart geboren. Luister maar: *(Lees uit de open bijbel en pas hier en daar een woord aan om de betekenis dicht bij de kinderen te brengen. Je kunt de versie van Op Toonhoogte 394 couplet 1 ook zachtjes beginnen te zingen en de rest voorlezen.)*

'De Heer is mijn Herder. Ik heb alles wat ik nodig heb. Hij brengt mij op plaatsen waar ik rustig kan zijn. Er is groen gras en fris water. Dat is voor mij genoeg: het geeft mij nieuwe kracht. Deze Heer brengt mij als een Herder veilig langs paden, omdat Hij trouw is.

Soms moeten we over een moeilijk pad of door een diep, donker dal. Dan ben ik niet bang want de Herder is bij me. Zijn stok en staf geven mij bescherming, moed en troost om verder te gaan.

De Herder zorgt ervoor dat Hij bij mij blijft. Ook als de vijand in de buurt komt (je weet wel, een rover, een wolf of een leeuw). Dan zorgt de Herder dat ik niet bang hoef te zijn. Hij beschermt mij in gevaar en geeft mij wat nodig is: eten en goede zorg.

Zo geeft Hij mij elke dag genoeg. Er gaat geen dag voorbij zonder de zorg van mijn Herder. Geen dag laat Hij mij aan mijn lot over. Hij laat mij weten dat ik bij Hem hoor. Hij zorgt voor mij zo lang ik leef. Hij blijft mijn Herder!

Dan legt David zijn citer neer en kijkt naar boven. Hij weet dat God daar, voor hem zorgt, als een herder voor zijn schapen. 'Dank U God, zegt de man met de kroon op zijn hoofd. 'Dank dat U elke dag voor mij zorgt en dat ik daarop mag vertrouwen.' *Luister samen naar de gezongen versie van ps. 23 bijv. Op toonhoogte nr.43, 44 of 394 Kies welke het best bekend is in de kring.*

Op deze biddag in 2021 helpt psalm 23 ons geloven dat die God nog steeds als een herder voor ons zorgt. Dat hebben mensen nodig. Vooral als we te maken hebben met moeilijke tijden, als bijv. virussen ons bedreigen of wanneer het door droogte spannend wordt of er genoeg eten op het land groeit. Of bij de vraag of er genoeg werk is. Dan mogen we weten; we staan er niet alleen voor. God is er ook nog. Daarom vragen we Hem of Hij ons eten, gezondheid, werk en alles wat we nodig hebben, wil geven. We geloven en vertrouwen dat Hij ons wil geven van zijn liefde en goedheid. Dat mogen we aan Hem vragen.

lees verder op de volgende bladzijde



Of we nu rijk zijn of niet zoveel geld hebben, of we jong zijn of oud, gezond of niet zo gezond. God maakt geen verschil. Wij doen zelf wat wij kunnen en vertrouwen dat God de Vader ons helpt bij wat meer nodig is.

Eindgebed

Wijs naar wat werd genoemd en opgeschreven om aan God te vertellen. Neem de tijd om daar samen voor te bidden. Vraag de kinderen stil te worden en eraan te denken dat God ons bidden serieus neemt en luistert. Laat ze ervaren, hoe eenvoudig dat kan om mee te nemen hun leven tegemoet.

Nog even dit

Tijdens de oorlog of op andere momenten kwamen mensen soms in een gevangenis terecht. Die tijd leek voor hen een diep en donker dal. Wie zou voor hen of hun familie zorgen? Het hielp sommige gevangenen zich te herinneren dat de Heer als een Herder zorgt. Soms schreven ze dan op de muur van hun cel 'De Heer is mijn Herder'. Dat hielp om moed en vertrouwen te houden op moeilijke momenten.

Auteur: JH

Ik leg mijn leven in Gods hand

Vooraf

Psalm 23 is mijn lievelingspsalm, ik vind het fijn om daar wat van te schrijven.

Ooit kocht ik een armbandje bij Open Doors waar met gekleurde kralen deze psalm wordt uitgebeeld.

Aan de hand van deze kleuren gaan we Psalm 23 samen lezen en ontdekken wat ook David heeft ontdekt. Want hij is de schrijver van deze psalm. Hij heeft terwijl hij met zijn schapen optrok, veel geleerd van God en waarom we in de bijbel schapen worden genoemd. Nu is het belangrijk dat wij ook God als Herder goed leren kennen. De woorden uit deze psalm vertellen heel veel van Hem. Na elke kleur kunnen jullie bespreken wat je van God leert en bedenken waar je God voor wilt bedanken en waar je voor wilt bidden.



maar loopt vooruit en roept: Kom, hierheen. Ik weet de weg naar fris water. Het is heel bijzonder dat de herder zo goed zorgt. (Praat eens door: Wat betekent dat als je bedenkt dat God zo met ons doet)

GLAS Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.

Terwijl ik dit schrijf is de wereld bang voor een tweede Coronagolf. We krijgen te maken met nieuwe regels. Sommige mensen verliezen de hoop dat het ooit weer goed komt. David zal dat gevoel ook

weleens gekend hebben, maar hij weet: 'de Herder geeft mij nieuwe kracht.' Hij heeft beloofd dat Hij altijd bij mij blijft. Hij brengt mij langs veilige paden. Een herder heeft nooit vrij. Als schapen afdwalen moet de herder hen weer zoeken. Als ze struikelen, draagt hij ze. Raken ze gewond, verzorgt hij de wonden. Schapen kunnen niet voor zichzelf zorgen. Ze hebben een herder, een leider nodig.

Bijbelstudie

PAREL WIT De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets:

David zegt eigenlijk: De HEER is mijn herder en daarom kom ik niets tekort. Vandaar dat er bij deze zin een parel is uitgezocht. Ik moet meteen denken aan het verhaal van de koopman die naar de mooiste parel zocht. Weten jullie het verhaal nog van vorig jaar? Het belangrijkste op aarde is, dat je weet dat de HEER jouw herder is. Echt jouw persoonlijke herder. Hij zorgt in alle dingen voor jou. Praat erover met elkaar, wat dit betekent.

GROEN Hij laat mij rusten in groene weiden:

Waar denk je aan bij deze tekst? Ik denk aan een kudde schapen in het gras, sommigen lopen nog wat te grazen, anderen liggen al lekker te rusten. De herder heeft de leiding. Hij brengt ze op die plek. Hij laat ze daar rusten. Het enige wat de schapen moeten doen is letten op de herder. Bij groene weiden denken wij aan onze groene polders, maar dat is een te mooi beeld voor de tijd, waarin David deze psalm maakte. Zo was het landschap niet, in de heuvels rondom Betlehem. In Israël was het vaak droog. Dat er voldoende groen gras is voor de schapen is dus niet vanzelfsprekend. De herder heeft al veel werk gedaan voor hij de schapen op groene weiden kan brengen. Hij heeft stenen verwijderd, doornstruiken gerooid. De grond gelijk gemaakt. Dat is het werk van een herder. Niet alleen de plek zelf, maar ook de weg ernaar toe moet de herder begaanbaar maken. Als de schapen dan op de plek die de herder heeft klaargemaakt, kunnen rusten, maakt het hem blij. (Praat eens verder: Wat doet/deed de goede Herder voor ons?)

BLAUW Hij voert mij naar vredig water.

Hij leidt de schapen, hij wijst de weg. Hij doet dat goed, hij loopt voorop en maakt het pad vrij. Hij loopt niet schreeuwend achter de schapen om ze op te jatten,

ZWART Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij.

Dat maken schapen soms mee, dat de herder hen meeneemt de bergen in. Op zoek naar nieuwe weide, waar nog niet gegraasd is. Ze zijn soms weken van huis. Voor hen is dat een gevaarlijke trektocht, bergpaden kunnen heel smal zijn. Schapen kunnen ziek worden door het eten van giftige planten. En dan nog is er het gevaar dat vanuit het donker een wild dier hen aanvalt. Maar al moeten ze langs onveilige plekken, ze weten zich veilig bij de herder. Hij weet de weg. Hij brengt ze rustig naar de groene weide, die hij voor hen uitkiest. Ze weten dat de herder bij hen is. Op hem moeten ze letten. (Waar denk jij aan bij donkere dalen? En wat leer je van David?)

BRUIN Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed.

Als de schapen de staf van de herder maar horen tikken tijdens het lopen. Dan weten ze dat hij in de buurt is. Dat maakt hen rustig. Ze weten dat ze veilig zijn, ze vertrouwen de herder helemaal. Hij zorgt voor hen. De kromme staf gebruikt de herder om een schaap als het in de struiken verward is, of te ver het water ingegaan is weer omhoog te halen. Als de vacht van een schaap onder water raakt, wordt het zwaar en kan het dier zichzelf niet redden. Het heeft echt een herder nodig. De stok gebruikt de herder als verdedigingswapen tegen wilde dieren. Zo kan hij hen optimaal beschermen. (Herken je het voorbeeld van de stok en de staf die moed geven?)

PAARS U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand.

David denkt aan het ruige heuvelslandschap. De herder heeft de kudde hoger gebracht naar een nieuwe weide. Nu moet hij goed opletten of hij hier sporen ziet van wilde dieren, anders misschien, die zomaar uit hun hol tevoorschijn kunnen komen en de schapen kunnen bijten. Om

de schapen daartegen te beschermen giet de herder een cirkel van olie om elk hol. Hij smeert de neus van zijn dieren ook in. Het wordt een glibberige boel. Zodat de adders geen kans krijgen om ineens een uitval naar de schapen te doen. En de adder krijgt ook geen houvast aan een ingesmeerde gladde neus. Wat een goede zorg van de goede herder. Alleen zo kunnen de schapen rustig grazen op de weide, De weide is de tafel. De vijand kan wel loeren, maar niet veel beginnen, zolang de herder waakt en zorgt. (Praat er met elkaar over, wat betekent dit voor jou, snap je wat David bedoelt? Op deze biddag kunnen jullie wel gebedspunten uit dit stukje halen)

GEEL U zalft mijn **hoofd met olie,** mijn beker vloeit over. David had altijd olie bij de hand, om niet alleen adders, maar ook insecten bij de dieren weg te houden. Vooral neusvliegen zijn lastige beestjes, ze leggen eitjes in de neusgaten van de schapen als ze de kans krijgen en de schapen kunnen van de larven zo jeuk krijgen, dat ze met hun kop heen en weer gaan schuren. Tegen stenen muurtjes of stekelige struiken. Daaraan kunnen ze zich bezeren, ze hebben de rust niet om te eten, ze kunnen er niet van slapen, de moeders kunnen niet rustig de lammetjes laten drinken, en dat allemaal vanwege de vliegen. Daarom zalft de herder de schapen. Ook als er wondjes zijn, verzorgt hij ze met de olie. Het werkt genezend.

(Wat David bij de schapen doet, ziet hij ook bij God. Vertel elkaar wat de wonden en de neusvliegen (irritaties) in jouw leven zijn en hoe God jou met olie beschermd en geneest. Wil jij dat ook? David wil het, hij zingt ervan: U zalft mijn hoofd met olie, niet een leraar, of een vriend, maar alleen God kan genezen =>gebedspunt) Weet je wat het betekent dat je beker overvloeit, het is een beeld van een herder die alles geeft. In het oosten vonden ze -en dat vinden ze nog steeds- gastvrijheid heel belangrijk. De gastheer laat zien dat je welkom bent, door te zorgen dat je beker steeds gevuld blijft. Daarmee laat hij weten: Ik ben blij dat je bij me bent. Ik zorg dat je het goed hebt bij mij. Je komt niets tekort. (gebedspunt)

ROOD **Geluk en genade** volgen mij alle dagen van mijn leven.

In een andere vertaling staat: Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren. David is er zeker van. Hij zegt niet: Misschien zal ik.... Nee, de beloften van God staan vast. God zorgt dat geluk en genade om ons heen zijn, Hij volgt ons daarmee. Hij beweegt met ons mee. Hij is de Helper dichtbij. Ook, misschien wel juist, in het donkere dal. (Zie jij in je leven dat God jou met geluk en genade volgt? Noem eens wat? (Dankpunt)

GOLD Ik keer terug in het **huis van de HEER** tot in lengte van dagen.

Dat is goud, dat weet David ook. Dat je eeuwig mag wonen in het huis van de HEER. Ons leven wordt vergeleken met een reis. Deze reis kan heel lang zijn. Soms in de storm, of door water. Soms is de weg gewoon te moeilijk en te zwaar, maar hou dan, net als David, het einddoel voor ogen. God is de goede Herder, Hij gaat voorop. Vertrouw Hem, Hij brengt je Thuis. Als je eenmaal binnen bent in het feest van de HEER, ben je alle moeite van de reis vergeten. Dat is pas echt GOUD. (Praat erover met elkaar, wat gaan we beleven? Gebed/Dankpunt)

Nog even over het armbandje: Ik doe het weer om. Misschien kunnen jullie met elkaar ook iets maken met deze kleuren. Iets dat je bij je kunt dragen om de woorden en de beloften van Psalm 23 nooit meer te vergeten. Je kan het ook weggeven aan iemand die wat troost kan gebruiken.

Heb je alle gebedspunten opgeschreven? Dan is het nu tijd om samen te bidden.

Auteur: RE