

7 maart 2021

Ik ben de goede Herder

Johannes 10: 11-21



Thema: Jezus, de goede Herder

Doel

De kinderen vertellen dat Jezus ons net zo goed beschermt en verzorgt als een herder zijn schapen.

Toelichting

Soms voelen kinderen zich onzeker, omdat er veel van hen wordt verwacht, hoe jong ze ook zijn. Daarnaast zijn er kinderen die thuis te maken hebben met ziekte of echtscheiding of zelfs opgroeien in een onveilige omgeving. Juist voor deze kinderen is de boodschap dat Jezus verzorgt en beschermt, bemoedigend en rustgevend: Hij houdt van ons en zet alles op alles om ons het goede te geven. We kunnen Hem volledig vertrouwen.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus zorgt ook voor jou

Richtlijnen: Houd er rekening mee, dat kinderen de vergelijking van Jezus met een herder letterlijk nemen. Ze willen geen schaapje zijn met een wollen vacht en vier pootjes. Vertel daarom eenvoudig wat een goede herder dagelijks deed. Hij zorgt voor eten en drinken, hij verzorgt gewonde dieren, houdt roofdieren op afstand en redt zelfs dieren die verdwalen of vallen. (Gebruik eventueel Lucas 15:4-6) Zo goed verzorgt en beschermt Jezus mensen. Hij kent jou, weet waar jij blij en verdrietig om bent. Daarom kan Hij jou geven wat je nodig hebt. En hij doet dat ook, want Hij houdt ook van je.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus heeft alles over voor jou

Richtlijnen: Let ook voor de kinderen in de middenbouw erop, dat Jezus' vergelijking van zichzelf met een herder moet worden uitgelegd. Wat wordt er wel bedoeld en wat niet? (Zie onderbouw)

Wat doe jij als anderen beginnen te vechten met jouw vriend/vriendin op het schoolplein? Ik denk dat je probeert die anderen bij haar weg te houden of een meester/juf roept om de ruzie te stoppen. Spring jij er ook tussen als hetzelfde gebeurt met een klasgenoot die jij niet zo aardig vindt? Kom je ook voor hem of haar op? Denk je eerst aan jezelf of eerst aan die ander?

Een goede herder kijkt niet naar zichzelf, maar naar zijn schapen. Die moeten goed te eten hebben, ook al moet hij daar een eind voor lopen. Zieke dieren moeten verzorgd worden en verdwaalde dieren moeten worden gevonden, ook al kost dat de herder moeite. Wilde dieren moeten worden weggejaagd, ook al is dat levensgevaarlijk voor de herder.

Jezus zegt: Ik lijk op zo'n goede herder. Ik zorg voor iedereen, Ik wil alle mensen beschermen en verzorgen. Heel mijn leven offer ik op voor anderen, vriend of vijand. Tot aan het kruis. Dat geldt ook voor jou. Je kunt Jezus vertrouwen, altijd.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus zet zijn leven in voor jou

Richtlijnen: Bespreek met de jongeren de verschillen tussen iemand die is ingehuurd om voor een kudde schapen te zorgen en een herder die voor zijn eigen schapen zorgt. De eerste trekt zich waarschijnlijk terug als het te gevaarlijk wordt, maar de goede herder kiest voor de schapen waarmee hij een band heeft. Hij cijfert zichzelf weg, zelfs als hij daardoor zelf in (levens)gevaar komt.

Jezus vergelijkt zichzelf met zo'n goede herder. Ten eerste kent Hij ieder mens persoonlijk. Hij weet wie wij zijn, wat we denken en voelen. Ten tweede wil Hij het goede voor ons. Hij verzorgt ons. En ten derde laat Hij ons niet los, als het dreigt mis te gaan. Daarbij kun je denken aan ongelukken en ziekte, maar ook aan de dingen die wij verkeerd doen. Zelfs als wij bij God vandaan leven, komt Jezus naar ons toe. Hij heeft zijn leven voor ons over. En het duidelijkste bewijs is wel het kruis op Golgota, waar Jezus stierf om ons leven te redden.

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Het leven van een herder in de tijd van Jezus was een hard en ruig leven. Vaak had men te maken met dieven en rovers, die eropuit waren schapen te stelen en dan te slachten. Ook kon de kudde soms zomaar ineens overvallen worden door een wolf, die de schapen uiteenjaagt en de huurling, die dus allerminst een goede herder blijkt te zijn, gaat op de vlucht. Jezus zegt hier dat hij een echt goede herder is. Dat wil zeggen dat hij een echt herdershart heeft. Met andere woorden: Hij heeft hart voor zijn schapen. Hij heeft ze ontzettend lief. Hij is een herder, zoals een herder ook moet zijn.

Drie eigenschappen zijn kenmerkend voor zo'n herder:

1. Deze herder kent zijn schapen.
2. Hij zet zijn leven in voor zijn schapen.
3. Hij brengt al zijn schapen bijeen.

Dat Hij zijn schapen kent (1), betekent dat Hij aandacht heeft voor degenen, die bij Hem horen. Wie aandachtig naar Hem luistert, herkent daarin een typisch Goddelijk stemgeluid. Zijn stem is Gods Woord. Een reddende roepstem mag je hierin horen.

Deze liefdevolle wederkerige relatie (Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij) is vergelijkbaar met de bijzondere verhouding tussen Jezus, als de Zoon en zijn hemelse Vader (zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken).

In de tweede plaats (2) zet de goede herder zijn leven in voor zijn schapen. Dit betekent dat Hij hart heeft voor zijn kudde. Hij is bereid zijn leven te riskeren. Zoals eens David als een jonge herder met leeuwen en beren gevochten heeft om zijn schapen te beschermen, zo wil ook Jezus het gevaar niet ontwijken. Gods kudde is Hem ontzettend veel waard. Hij is dan ook bereid zichzelf op te offeren ter wille van de schapen om ze uit de muil van de leeuw te redden. Bij de leeuw mag/ kun je ook denken aan de duivel.

Deze dingen zorgen er dan voor dat Hij al zijn schapen (3) bijeen brengt. Met andere woorden: Het wordt één kudde. Tot die kudde behoren de schapen uit de schaapskooi van Israël en alle andere schapen, die niet bij het volk Israël horen. Rond de door God gegeven Herder wordt een nieuwe kudde gevormd, waarin al Gods schapen samen optrekken. Dit wordt helaas niet altijd zo zichtbaar. Het zou namelijk moeten zijn: één christelijke gemeente uit Joden en niet-Joden met Jezus als hun goede herder.

We zien het zelfs niet in één kerk. Wat zijn er nog een verschillende kerken. Dat was en is niet de bedoeling. Praat hier straks maar eens over door!

Toch zullen de schapen elkaar (terug)vinden in de gezamenlijke erkenning van Jezus als hun Heer en herder.

Wanneer Jezus hier gesproken heeft over zichzelf als de Goede herder, komt er opnieuw verdeeldheid onder de hoorders. Dat Hij door zijn leven af te leggen en weer op te nemen de Goede Herder is, wil er bij hen niet in.

Nee, ze kunnen/willen dit niet geloven, zo ontdekken we hier.

Ze zeggen dat Hij gek en bezeten is. Verschrikkelijk, afschuwelijk. Opnieuw een trap richting Jezus. Om dit tegen de volmaakte mens, Jezus, te zeggen, betekent een dolksteek in zijn ziel. Ziele-lijden kun je dit noemen.

Dat er veel mensen Hem niet moeten, terwijl Hij hun wil laten zien, welk een bijzondere goede herder hij is, vreselijk. Wat was zijn leven hier op aarde toch vol van lijden en tegenstand.

Enkele opmerkingen met betrekking tot de verzen

Vs.12 Een huurling is in principe geen herder. Een huurling werkt op contractbasis met een kudde, die niet zijn eigendom is. In een levensbedreigende situatie, bijvoorbeeld bij een aanval door een wolf, zal hij de schapen in de steek laten. Dan kiest een huurling voor zichzelf. Een herder daarentegen heeft hart voor zijn kudde en zal strijden voor zijn schapen.

16 Jezus heeft het hier over schapen uit deze schaapskooi. Dat zijn de Joden. Hij heeft het vervolgens over schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Dat zijn alle niet-Joden. Daar horen wij dus bij.

Enkele vragen

- Hoe zie jij een goede herder?
- Weten jullie dat het leven van een goede herder in de tijd van Jezus en daarvoor een hard en ruig leven was?
- Als Jezus zich nu de goede herder noemt, wat betekent dat voor ons, als we ook denken aan het lijden van Jezus?
- Één kudde, één herder, één kerk. Ja toch? En wat zien we? Praat hier eens over door.

Auteur: DR

Liederen

Psalm 23

Lied 967

Lied 23b

Jezus is de goede Herder

Jezus is...

Waarom

Weet je dat de lente komt?

(=Gezang 313)

(=Gezang 14)

Hemelhoog 428

Hemelhoog 348

Hemelhoog 205

Hemelhoog 207

Auteur: PZ



Jezus zorgt ook voor jou

Inleiding

Juf Anke is met de kinderen van groep 2 bij de kinderboerderij. Het is er erg leuk, met allemaal dieren, schapen kippen, pauwen, biggetjes en nog veel meer. Ze gaan bij alle dieren kijken. Daarna krijgen ze limonade van de dierenverzorger. Als ze weer teruggaan naar school, kijkt juf eerst of iedereen er is. Lidy, Merel, Koos, Anna, Edwin..... Ze zijn er allemaal of...nee toch niet juf mist Emma. Waar is Emma? Dat is schrikken, de kinderen weten het ook niet. Juf denkt na, misschien is ze wel bij de pony, Emma is immers dol op pony's. Juf Anke weet precies wat alle kinderen leuk vinden, Edwin houdt van timmeren, Anna speelt het liefst in de poppenhoek, Koos bouwt graag met lego. En Emma houdt van pony's. Jullie blijven even bij de dierenverzorger, dan kan ik Emma zoeken, zegt juf. Ze krijgt gelijk, ze vindt Emma bij de pony's. Ze is ze aan het knuffelen.

Wat kent de juf haar kinderen goed, hè, ze weet precies wat ze leuk vinden. Soms vindt Koos een werkje moeilijk. Dat weet ze, dan helpt ze hem daarbij. Ze weet wanneer Marieke verdrietig is en troost haar dan. Anke is een hele lieve juf die goed voor de kinderen in haar klas zorgt.

Jezus is de goede Herder

Er is iemand die ons goed kent en voor ons wil zorgen. Jezus vertelt er een verhaal over. Luister maar. Er lopen schapen lekker te eten van het groene gras. De herder die op ze past, heeft ze vanmorgen naar deze plek toe gebracht. Hij heeft er ook aan gedacht, dat ze straks wat te drinken hebben. Er is een klein meertje waar ze uit kunnen drinken. Hij kijkt of alle schapen er nog zijn. Hij telt ze allemaal.

Ach wat is dat nou, Wolly heeft bloed aan zijn oor. De herder maakt een doek nat in het beekje. Daarmee gaat hij het bloed wegvegen. Hij roept de naam van het schaap. Wolly, kom dan. Kijk het dier loopt meteen naar hem toe. Het weet dat de herder altijd helpt. Hij jaagt wolven weg die hen op willen eten. Hij zoekt schapen die weggelopen en verdwaald zijn. Hij zorgt dat ze genoeg eten en drinken hebben. Dat doet hij omdat hij heel veel van zijn dieren houdt. Alle schapen blijven daarom dicht bij de herder in de buurt. Ze vertrouwen hem.

Zo ben ik ook zegt Jezus. Ik ben net als de herder uit het verhaal. Jullie zijn geen echte schapen, maar luister maar naar Mij. Ik vertel je over God, hoe Hij graag wil dat je je aan zijn regels houdt. Zo kan ik je de weg wijzen naar een leven met God. \

Ik ken jullie allemaal. Ik houd van jullie. Ik wil voor jullie zorgen als je verdriet hebt. Ik wil er ook voor je zijn als je het moeilijk hebt. Ik wil altijd bij jullie zijn, als jullie bij mij willen horen. Net zoals de schapen bij de herder willen horen.

Auteur: TD

Jesus heeft alles over voor jou



Inleiding

Neem voor dit kindermoment een bijbel mee en leg die op tafel open bij Johannes 10 (NBV). Neem ook een leeg stickervel en een schrijfstift mee. Schrijf de naam van elk kind op een sticker.

Wie van jullie maakte weleens een dikke ruzie op het schoolplein mee? Stel je voor dat een vriend of vriendin daarbij in de problemen komt. Die wordt uitgescholden, geschopt of geslagen. Wat doe jij dan? Stel je voor dat het kind met wie zoiets gebeurt jouw vriend helemaal niet is. Wat zou je dan doen? Maakt dat verschil?

Vandaag luisteren we naar wat de Here Jezus over zichzelf vertelt.

Eerst schrijf ik een naam op het bord. Lees maar: Jezus.

Waarom denk jij bij die naam? Schrijf wat gezegd wordt op het bord.

Vandaag gaan we het over Hem hebben. De mensen die Hem 2000 jaar geleden meemaakten vonden Hem een bijzonder mens. Hij was en deed anders dan zij gewend waren. Wie Hij echt was begrepen ze niet precies. Petrus, Johannes en Jakobus wisten het wel; Jezus is de Zoon van God. Maar of ze nou precies wisten waarom Hij op aarde was gekomen? Daar begrepen ook zij niet echt alles van, merkte Jezus. Om hen en anderen te helpen begrijpen, vertelde Jezus voorbeeldverhalen. Daar konden ze nog eens aan terugdenken. Vandaag luisteren we naar zo'n verhaal. Johannes schreef het op en ik lees er een stukje van voor uit deze bijbel. Jezus vertelt aan de mensen om zich heen wie Hij is. Luister maar...

Bijbelgedeelte

Lees rustig en met goede intonatie vers 11 t/m 15 uit Johannes 10.

Met welke persoon vergelijkt Jezus zich hier? Hij noemt zichzelf de goede Herder maar Hij heeft het ook over een huurling. Hoorde je dat?

De mensen om Jezus heen zien in hun omgeving regelmatig schapen grazen. In hun land is de herder er altijd bij. Die gaat met de kudde op zoek naar sappig gras. De herder weet ook beekjes te vinden waar de schapen kunnen drinken. Omdat het in Israël vaak dor en droog is, moeten de herder en zijn schapen soms ver lopen om water te vinden. Ze gaan dan langs smalle paadjes en steile afgronden. Met zijn stok en staf duwt de herder struiken met scherpe doorns aan de kant. Dan kunnen ze daar veilig langs lopen. Zo doet de herder zijn best om de schapen genoeg eten en drinken te geven. Als het mooi weer is en de zon schijnt is het fantastisch om herder te zijn. Maar er zijn ook momenten dat de herder te maken kan krijgen met iemand die een schaap wil stelen om het op te eten. In Israël zijn ook wilde dieren als wolven, hyena's, beren of leeuwen die hongerig zijn en best een mals lammetje lusten. Om hen weg te jagen heeft de

herder een stok nodig die hij gebruikt om hen weg te jagen of een stevige klap uit te delen. Op zulke momenten moet de herder niet bang zijn. Schapen zelf hebben dat gevaar niet altijd in de gaten, maar de herder let goed op en zorgt ervoor dat geen dief of wild dier een schaap stiekem meeneemt. Dan denkt de herder niet eerst aan zichzelf maar aan zijn schapen. Als een schaap ziek of gewond is, gebruikt de herder olie die pijn verzacht of doet op een andere manier zijn best voor dat zieke dier. Als een schaap achterblijft slingert hij met zijn staf een kluitje grond naar het schaap. Dat betekent; 'Kom, we gaan verder! Ik wil niet dat dat je achterblijft!' Alle schapen in de kudde zijn voor de herder belangrijk.

'Ik ben gekomen om voor de mensen op aarde te zorgen', zegt Jezus. 'Daarom ben Ik de goede Herder.' Jezus vertelt ook over een huurling. Dat woord kennen wij niet zo goed. Hij bedoelt iemand die met de schapen meeloopt om gras te zoeken en fris water. Daarmee verdient hij zijn geld. Maar als het gevaarlijk wordt door een schapenrover of een wild dier, denkt hij eerst aan zichzelf en zijn eigen veiligheid. Hij vlucht weg van het gevaar en laat de schapen in de steek. Dat is precies het verschil tussen een herder en een huurling. Daarom zegt Jezus: 'Ik ben de goede Herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij. Ze horen bij Mij en ze weten dat ze bij Mij horen. Ze luisteren naar mijn stem en vormen samen één kudde'. Dat voelt voor hen veilig en vertrouwd. Een goede herder doet zijn best voor alle schapen in de kudde. Hij let op dat ze niet verdwalen of in gevaar komen. Dan komt de herder in actie. Hij moet niet bang zijn als hij dit werk gaat doen. Schapen kunnen niet zonder herder. Soms is een dier koppig of eigenwijs. Soms misschien een beetje langzaam, dromerig, onvoorzichtig of bang. De herder let daarop en weet precies wat hij het beste kan doen. Daarom zegt Jezus in zijn voorbeeldverhaal:

'Ik ken mijn schapen. Ik ken ze bij hun naam. (neem de tijd om de naamsticker op het shirt van elk kind te plakken) Precies zoals jullie namen hier bekend zijn, kent de Here Jezus ook onze namen. Je bent voor Hem geen onbekende. Ook niet als je straks over straat naar huis gaat of morgen op school bent. Herder Jezus kent je. Dat is wat Hij bedoelt; zoals een herder bij zijn schapen hoort en hun geeft wat ze nodig hebben. Zo horen de mensen bij Mij. Ik ben bij hen gekomen om als een goede Herder voor hen te zorgen. Niet alleen de mensen in Israël horen erbij. Ook mensen uit andere landen mogen erbij. Voor hen allen wil Jezus de Herder zijn. Samen vormen ze één kudde. 'Ik, Jezus Christus de Zoon van God ben gekomen om hen het allerbeste te geven. Zoals mijn Vader van Mij houdt, zo houd Ik van de mensen die bij Mij horen. Ik zal zelfs mijn leven voor allen geven. Die opdracht nam Ik vanuit de hemel mee. Ik kies er vrijwillig voor om mijn leven te geven, zodat de schapen kunnen leven. Die afspraak maakte Ik met mijn Vader in de hemel.'

lees verder op de volgende bladzijde

Als het verhaal verteld is, beginnen de mensen om Jezus heen te reageren. Sommigen geloven niet wat Hij zegt. Ze zeggen: 'Dat gaat echt niet gebeuren. Die Jezus lijkt wel gek. Luister maar niet naar Hem!' Het lijkt of ze Jezus ver bij zich vandaan willen duwen.

Anderen zeggen: 'Nee hoor, Hij is niet gek hoe kan Hij dan zieken beter maken en blinden weer laten zien? Zo gaat iedereen naar huis met eigen gedachten over wat ze hoorden. Misschien zonder echt goed begrepen te hebben wat de Heer met zijn voorbeeldverhaal bedoelde.

En wij? ...om over door te praten

- Wat hebben de kinderen ontdekt in dit voorbeeldverhaal? Kiest de Here Jezus ervoor alleen voor zijn vrienden op te komen, zoals op het schoolplein soms gebeurt? Hoe kiest Hij?
- Wat was voor jou belangrijk om te horen in dit voorbeeldverhaal? Wat neem jij in je hoofd mee naar huis?
- Ken jij iemand die vrijwillig sterft om anderen te beschermen? Wat zegt Jezus daarover in dit verhaal?

Afrondend

zingen we een lied over de goede Herder.

Om dit verhaal dicht bij ons te houden in de dagen die komen:

Op Toonhoogte 431: Jezus is de goede Herder

Auteur: JH

Jezus zet zijn leven in voor jou



>>Benodigdheden: Bijbel, pen/papier

Bijbelstudie/verhaal

Vandaag horen we dat Jezus zegt dat Hij de goede Herder is. Jezus zegt dit nadat hij in Jeruzalem een blindgeboren man beter heeft gemaakt. De Farizeeën hadden waarschuwend geroepen, 'wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, die wordt de synagoge uitgegooid. Die hoort er hier niet meer bij'.

Dat gebeurt met de genezen man. Op dat moment vangt Jezus -de goede Herder- hem op.

Reageermoment: Als je aan de goede herder denkt, waar denk je dan aan? Schrijf 1 of 2 woorden op. En praat erover door. Ik ben benieuwd of jullie omschrijvingen kloppen met wat Jezus van zichzelf zegt.

We gaan het lezen in Johannes 10: 11-21 Daar geeft Jezus van zichzelf een soort 'profielchets'. Lees maar mee in je Bijbel. In vers 11 staat: De Goede Herder geeft zijn leven voor de schapen.

Reageermoment:

Wat betekent dat? Bespreek het met elkaar?

In het echte leven kan het gebeuren dat een herder zijn leven moet wagen voor de schapen. Hij kan het daarbij ook verliezen. Wat een risico voor de schapen, want dan is er niemand meer die op hen past. Dus waarom zou hij het doen? Vreemd ook eigenlijk, dat een herder zo ver wil gaan. Een mensenleven is toch veel meer waard dan een kudde schapen? Het maakt de goede Herder nog bijzonderder. Hij kiest er namelijk zelf voor zijn leven te geven als Hij daarmee het leven van de schapen kan redden. In vers 18 zegt Jezus dat Hij het leven ook weer opnieuw kan nemen. Hij blijft, terwijl Hij zijn leven geeft, want Hij is God zelf. Wat ben je als schaap van Hem veilig! Dat is heel anders wanneer er een ingehuurde herder met de kudde op pad moet. Als er dan gevaar dreigt, zal die de schapen in de steek laten. Die vlucht voor eigen leven, omdat hij zich niet echt voor de schapen inzet. Wilde dieren hebben vrij spel. De schapen vluchten alle kanten uit. En blijven onbeschermd achter.

Jezus zégt deze woorden niet alleen, Hij doet het ook:

Lees maar in Joh.18:8, Joh.19:30.

De tweede eigenschap noemt Jezus in vers 14: Ik ken de schapen en zij kennen Mij.

Reageermoment:

Wat betekent dit voor jou? Vind je het fijn als je dit weet en ervaar je het ook?

Hoe is het mogelijk dat de Herder alle schapen kent? Hij kent hen bij de naam, ieder schaap met zijn eigenaardigheden. Elk schaap heeft zo zijn eigen kenmerk. De één hinkt een beetje. Bij de ander heeft het oortje een beschadiging. De derde heeft een vlekje in de vacht. En zo herkent de Herder zijn schapen aan hun gebreken. En de schapen? Zij kennen de stem van de goede Herder. Ze reageren op Hem. Hoe leren ze Hem kennen? Hoe

herkennen ze zijn stem? Door elke dag met Hem onderweg te zijn. Ze kennen Hem als de Herder die hen wel eens over de kop aait. Ze weten hoe geduldig Hij is. Hoe zorgzaam. En hoe heerlijk het is tegen de Herder aan te schurken en uit te rusten. Ze weten; Als wij de Herder volgen, komen we nooit ergens waar Hij niet is. Ook buiten de schaapskooi is het veilig als de Herder meegaat. Een ander persoon kan de jas en de hoed van de Herder aantrekken, maar wanneer die roept, zullen de schapen hem niet volgen, omdat ze zijn stem niet kennen. De stem herkennen, dat is dus een belangrijke. Hoe je dat leert? Heel gewoon. Door veel met iemand op te trekken, naar elkaar te luisteren, met elkaar te praten. Je leert elkaar kennen en vertrouwen. Zo gaat dat ook als je elke dag naar de stem van God luistert. Zijn verhalen hoort en leest. Dan zeg je niet zoals velen doen: 'Ik geloof het wel dat Hij bestaat' en dat is het. Nee, dan weet je wie de goede Herder is.

Jezus zegt nog meer over hoe we Hem mogen leren kennen, lees maar: Zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. De Vader houdt zoveel van zijn Zoon. Hij kijkt vol trots en liefde naar zijn Zoon. Jezus houdt zoveel van zijn Vader dat Hij voortdurend contact zoekt met zijn Vader en zo weet wat Hij wil. Ze zijn in alles op elkaar gericht. In een liefdevolle relatie. Jezus zegt hier: Dat wij dat ook mogen leren: Je hoort van Hem. Je gaat van Hem houden. Je wil Hem volgen. Je leert Hem net zo goed kennen als de God de Vader en de Zoon elkaar kennen. Bijzonder hè.

Veel mensen hebben geleerd te luisteren en volgen: de leerlingen, Levi en Zacheüs.

In vers 16 staat ook een eigenschap: Ik heb nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi zijn; ook hen moet Ik leiden en zijn zullen naar mijn stem luisteren.

Reageermoment:

Wat zou dit betekenen? Schrijf eens wat op, of praat erover.

Blijkbaar is de liefde van deze Herder zo groot dat Hij niet alleen van zijn eigen kudde schapen houdt. Maar Hij wil ook zo heel graag voor alle andere schapen zorgen. De blindgeboren man in Jeruzalem is zo iemand. Als Hij hoort dat Jezus dit zegt: 'Ik heb nog andere schapen'.... veert hij helemaal op en weet hij: Nu heeft Jezus het over mij. Ik hoor nu ook bij Hem. Ik herken Hem aan zijn stem. En inderdaad dat bedoelt Jezus. Hij weet dat er nog veel meer mensen zijn die geen herder hebben. Die maar wat rondwalen. Ze weten niet goed waarheen en met wie ze moeten optrekken. Naar wie ze moeten luisteren. Jezus zegt van zichzelf dat Hij juist mensen zonder herder ook wil leiden; Hij wil dat ze zijn stem gaan herkennen. En Jezus weet zeker: Het zal één grote groep mensen worden. Ze komen van over de hele wereld. Maakt niet uit, wat voor huidskleur iemand heeft. Bij welk mensenras iemand hoort. Leeftijd doet er ook niet toe. Het gaat erom dat ze naar zijn stem horen. Wat moet dat geweldig zijn.

Fantastisch om daarbij te horen!

Verschillende bijbelteksten laten zien dat Jezus doorwerkt aan zijn plan om een grote kudde bijeen te verzamelen. Daar schakelt Hij mensen bij in.

Lees maar: Joh. 21: 15-17 en Hand. 1:8 en Hand. 2.

Lees tot slot de verzen 19 en 20. De Joden hebben de woorden van Jezus aangehoord. 'Hij de goede Herder? David had toch gezegd dat de HEER zijn Herder was? Wie is deze man toch?' Ze denken er verschillend over. Sommigen zeggen: 'Naar hem moet je niet luisteren, hij is bezeten door een demon'. Maar er zijn er ook die zeggen: 'Nee dat geloven wij niet, een boze geest kan toch niet de ogen van iemand die blindgeboren is openen?' De mensen in Jeruzalem vonden het heel lastig. En jij?

Reageermoment:

Waarom noemt Jezus zichzelf herder? En waarom worden wij schapen genoemd?

Schapen zijn kuddedieren. Een schaap kan zelf niet zoveel. Een paard schopt achteruit, een kat krabt. Een ander dier bijt of steekt. Maar dat kan een schaap allemaal niet, zelfs niet hard wegrennen. Een schaap heeft een herder nodig. Die moet worden geleid en beschermd. Schapen zijn reine dieren. Ze werden gebruikt voor offers. Ze zijn nuttig omdat ze melk, wol en lammetjes produceren.

Opdracht

Dit verhaal past heel mooi in de lijdenstijd. Als dit bijbelgedeelte voor jullie is uitgeprint, kun je alle zinnen die met het lijden van Jezus te maken hebben, onderstrepen. Voor het gebed, kunnen jullie uit dit gedeelte dank- en gebedspunten bedenken. Of woorden om God te aanbidden, om wie Hij is.

Auteur: RE