

2 mei 2021

# Petrus zit gevangen, maar wordt bevrijd

Handelingen 12:5-19



# Thema: Bevrijd door God

## Doel

De kinderen leren dat God mensen kan bevrijden uit heel moeilijke omstandigheden. Hij is sterker dan iedere dreiging.

## Toelichting

De apostelen moeten van Jezus getuigen in een moeilijke tijd. We weten dat er hongersnood heerste (11:25), maar ook dat koning Herodes schuldigen wil aanwijzen: de christenen. Verschillende leden van de eerste gemeente worden gevangengenomen. Ze worden bedreigd, mishandeld en soms ook gedood. De dood van Jakobus, de broer van Johannes is een zware slag. Men vreest dat ook Petrus in de gevangenis zal worden veroordeeld en gedood. Het enige wat de mensen voor hem kunnen doen is bidden.

Op een wonderlijke manier verhoort God deze gebeden. Hij laat zien dat niemand zijn liefde voor mensen kan tegenhouden.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Petrus wordt bevrijd

Richtlijnen: Vertel aan de kinderen dat Petrus gevangen zit. Koning Herodes vindt het niet goed dat Petrus over Jezus vertelt. De volgende dag moet Petrus voor de rechter komen. Zal hij een erge straf krijgen? Misschien wel worden gedood? Begin bij deze spanning van 'Petrus in de gevangenis'. Leg uit dat niemand hem daar uit kan halen. De bewakers zijn sterk en iedereen is bang voor die koning Herodes. Zijn vrienden in de kerk kunnen alleen God om hulp vragen. Dan stuurt God een engel die Petrus bevrijdt. Hij begrijpt er niets van, zijn vrienden ook niet. En zelfs koning Herodes niet!

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Ontsnapt?

Richtlijnen: Leg aan de kinderen uit, dat het werk van de apostelen, het vertellen over Jezus, moeilijk was. Bijna niemand geloofde nog in Jezus. Er was hongersnood en daar gaf koning Herodes de christenen de schuld van. Hun leiders zet hij gevangen en Jakobus wordt zelfs gedood. En nu is Petrus opgepakt. Wordt hij het volgende slachtoffer? Jezus heeft tegen Petrus gezegd bij het meer (Joh. 21: 18), dat je als je van Jezus houdt soms terecht komt waar je niet wilt. Het hoort bij christen-zijn, maar is wel moeilijk. Zal hij morgen sterven? Zijn vrienden bidden wel, maar verwachten niet dat het goed afloopt. Dat blijkt als Petrus wonderlijk door een engel is bevrijd. Rhode laat Petrus gewoon bij de poort staan, want dit kan helemaal niet. Koning Herodes laat tevergeefs naar Petrus zoeken. Was Petrus zo slim en sterk, waren de bewakers zo slecht? Is Petrus zo ontsnapt? Nee, hij is niet ontsnapt, maar bevrijd. Want God was er en deed wat niemand zich kon voorstellen.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: God opent de deur naar de toekomst

Richtlijnen: Herkennen jongeren dat 'de kerk', 'het geloof' nogal eens de schuld krijgt? Terwijl gelovigen zoveel liefde geven en goede dingen doen? Verdrietig is dat, het voelt oneerlijk. Herodes zoekt een zondebok voor de dreigende hongersnood. Verschillende leden van de eerste gemeente worden gevangengenomen. Ze worden bedreigd, mishandeld en soms ook gedood. De dood van Jakobus, de broer van Johannes ontmoedigt hen. Ze vrezen dat ook Petrus in de gevangenis zal worden veroordeeld en gedood. Wordt de kerk op deze manier niet weggedrukt als slachtoffer van sterke machten in de wereld? De gemeente bidt tot God. Zonder veel overtuiging (kijk maar naar hun reactie als Petrus voor de deur staat), maar ze houden wel vol. Dan gebeurt het wonder. Petrus wordt bevrijd. God laat zijn werk niet saboteren. Er vallen slachtoffers en het is soms moeilijk en frustrerend, maar God bewaart zijn kerk. God is sterker dan iedere aardse macht. Blijven bidden om Gods hulp heeft zin. Hou vol om als christen het goede te zeggen en te doen. Dan word je soms verrast door Gods wonderlijke zegen.

## Extra bijbelgedeelte: Marcus 6:14-29

(Johannes de Doper werd wél gedood nadat hij het Evangelie verkondigde aan Herodes. Een bevrijding blijft een wonder, dat niet altijd gebeurt. Toch is God er dan ook om te troosten en te helpen)

*Auteur: DW*

# Achtergrondinformatie

## Bij het Bijbelgedeelte

Al eerder is in Handelingen beschreven dat de gemeente vervolgd werd. Ook de apostel Petrus heeft al meerdere malen met vervolging te kampen gehad (zie Hand. 4:1-22 en 5:17-42). Dat heeft hij telkens overleefd. Jakobus, een andere apostel, is echter door Herodes vermoord (Hand. 12:2). Vlak daarna wordt Petrus door Herodes gevangengenomen. Zal Petrus dit overleven?

## Vers voor vers

- Vs. 5 De vraag is waarvoor de gemeente gebeden heeft. Waarschijnlijk bad zij dat Petrus zijn geloof zou vasthouden, ook als hij door Herodes gedood zou worden, of dat hij bevrijd zou worden uit de gevangenis.
- Vs. 6 Petrus wordt zwaarbewaakt. Normaal gesproken zou je dan bang zijn. Petrus blijktbaar niet, want hij lag rustig te slapen tussen zijn bewakers in.
- Vs. 7 Petrus slaapt zo diep, dat hij zelfs niet wakker wordt als er een engel verschijnt. Pas wanneer deze hem aanstoot, ontwaakt Petrus.
- Vs. 8 Petrus gehoorzaamt de engel.
- Vs. 9 Petrus denkt dat wat er gebeurt niet de werkelijkheid is.
- Vs. 10 De gevangenis was zeer goed bewaakt. Voor de engel is het echter een peulenschil om Petrus eruit te bevrijden. Dit zou je als 'geinig' kunnen zien: kwade menselijke macht (de heidense gevangenis) stelt niets voor tegenover de almachtige God, wiens dienaar de engel is.
- Vs. 11 Petrus beseft nu dat het echt waar is dat hij bevrijd is door een wonder.
- Vs. 12 Diep in de nacht is de gemeente nog voor Petrus aan het bidden.
- Vs. 13 God schakelt vaak mensen in die in de ogen van de wereld weinig voorstellen. Het is dus heel gepast dat Rhode, een dienstmeisje, het goede nieuws over Petrus mag vertellen.
- Vs. 14 In de gevangenis vloog de poort voor Petrus wonderlijk open, maar bij zijn broeders en zusters aangekomen blijft de deur eerst dicht. Dit heeft te maken met de verrukte verwarring die Rhode meemaakte. Blijkbaar was het voor Rhode niet vanzelfsprekend dat Petrus zou verschijnen. Ze heeft misschien voor Petrus' bevrijding gebeden, maar toch komt Gods hulp voor haar als een onverwacht geschenk. Ze gelooft het wonder wel.
- Vs. 15 Het is opmerkelijk dat de gemeente zo vol vuur gebeden heeft voor Petrus (zie vers 5), maar niet gelooft dat God hem uit de gevangenis bevrijd heeft. Het kan gebeuren dat je van God meer krijgt dan waar je voor gebeden of op gehoopt had.
- In die tijd kwam het geloof in beschermengelen voor: men dacht dat die het evenbeeld waren van degene die ze beschermden. Vandaar dat de mensen denken dat Petrus' beschermengel voor de deur staat.
- Vs. 16 Terwijl de mensen met elkaar aan het discussiëren zijn, staat Petrus in levenden lijve nog steeds aan de deur te kloppen. Het wonder was zo dichtbij, maar mensen zagen het eerst niet doordat ze niet gelijk de moeite namen om te gaan kijken.
- Vs. 17 De Jakobus die hier genoemd wordt, is uiteraard een andere dan de Jakobus die in vers 2 vermoord werd door Herodes. Dat was de broer van Johannes. Hier gaat het om een broer van Jezus. Dat Jezus halfbroers had (kinderen van Jozef en Maria), kunnen we onder andere lezen in Hand. 1:14.
- Vs. 18 Weer heeft de beschrijving iets komisch: al die bewaking heeft geen flauw idee wat er gebeurd is.
- Vs. 19 God bevrijdde zijn dienaar Petrus; Herodes stelt zijn eigen dienaren terecht, wat betekent dat hij ze laat executeren. Hier zien we het verschil tussen God en boze leiders.

## Vragen

- Rhode bleef geloven, ook al zeiden de anderen dat ze niet goed wijs was. Wat zou jij doen als anderen zeggen dat jouw geloof gek is?
- De mensen die baden voor Petrus verwachtten veel van de Heer. Toch waren ze er niet op voorbereid dat Petrus bevrijd zou worden. Vertrouw jij op de Heer als je tot Hem bidt? Ben je ook wel eens positief verrast door Hem?

Auteur: JFH

## Liederen

Psalm 91: 1,2,5 en 8

Lied 909

Lied 904

Komt, laat ons vrolijk zingen

Petrus

Jesus roept mij, ik zal volgen

Vertel het aan de mensen

Is je deur nog op slot?

'k Stel mijn vertrouwen

(=Gezang 432 LvdK)

(=Gezang 427 LvdK)

Evangelische liedbundel 161

Alles wordt nieuw 3:23

Opwekking 110

Hemelhoog 691

Opwekking voor kinderen 4

Hemelhoog 338

*Auteur: PZ*



# Petrus wordt bevrijd

Van dit verhaal is een schetsbordverhaal gemaakt  
Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt.  
Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende  
aanwijzingen.  
De kinderen vinden het prachtig!  
Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.

## Benodigheden:

Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf  
uit een tubetje/fles, penselen.  
óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.

Van tevoren een gedeelte van de tekening maken (zie  
voorbeeld 1)  
Op voorbeeld 2 zie je wat je erbij tekent terwijl je vertelt;  
dit wordt in het verhaal aangegeven met de cursief ge-  
drukte gedeelten tussen haakjes.  
Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat  
alles van tevoren klaarligt,  
Dat je er goed bij kan en de kinderen het goed kunnen  
zien.

Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan de  
zijkant te staan.  
De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een schets-  
bord verhaal.  
Let erop dat je éérs het stukje erbij tekent en dán pas  
vertelt wat het is.  
Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het  
wordt.  
Je krijgt dan leuke interactie.

Het woord 'God bevrijdt' is gemaakt van zgn.  
'ladderletters'.  
Van tevoren schilder/teken je een gele balk met daarin,  
met rode verf/krijt, de lijnen van de vakken. De ladderlet-  
ters maak je tijdens het verhaal af met rode verf/krijt.  
Eventueel kun je met dunne potloodlijntjes van tevoren  
aangeven waar de strepen van de letters moeten komen.

Gebruik 5 verschillende kleuren voor de personen uit dit  
verhaal.  
Eén voor: Petrus, de bewakers, de engel, Rhode, de  
christenen in de kamer.

Voorbeeld 1



Voorbeeld 2



## Inleiding

Kom even terug op het verhaal van vorige week.  
Jezus vertelt tegen Petrus dat hij mag helpen om de  
mensen van Jezus te vertellen.  
Jezus is nu teruggegaan naar de hemel.  
Petrus en de andere leerlingen vertellen aan iedereen die  
het maar wil horen dat Jezus leeft en van hen houdt.  
Koning Herodes vindt dit helemaal niet fijn. Hij laat  
Jakobus, de leerling van Jezus doden.  
En Petrus?  
Luister maar wat er met Petrus gebeurt.

## Bijbelverhaal

**A**  
Het is nacht. De (teken de maan) maan schijnt en (teken  
de sterren terwijl je verder vertelt) in de lucht fonkelen de  
sterren.  
Er ligt een (teken Petrus) man te slapen op de grond. Het  
is (maak het woord 'Petrus' af) Petrus.

Naast hem (*teken de 2 bewakers die naast hem liggen terwijl je verder vertelt*) op de grond, liggen nog twee mannen te slapen. Het zijn bewakers van de (*teken de tralies in het raam*) gevangenis.

Met (*teken de kettingen*) kettingen aan hun polsen zitten de mannen vast aan elkaar.

Petrus is door koning Herodes in de gevangenis gestopt. Koning Herodes wil niet dat Petrus kan ontsnappen en daarom zit hij met die kettingen vast aan de bewakers. Voor de deur staan (*teken de twee bewakers*) twee bewakers op wacht.

In de gang van de gevangenis staan ook nog bewakers. (*Teken bij elke tel een bewaker*) Wel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En bij de buitenpoort staan er ook nog 1, 2, 3, 4. Wat veel bewakers!

Het zijn er samen wel.... (*Tel met de kinderen alle bewakers*) 16!

Ze letten goed op.

Nee, Petrus kan écht niet uit de gevangenis ontsnappen! Daar heeft Herodes wel voor gezorgd.

Maar Petrus is niet bang. Hij weet dat God bij hem is, wat er ook gebeurt. Hij ligt rustig te slapen.

Plotseling is het (*teken het licht*) licht in de cel van Petrus. Er staat een (*teken de engel*) engel van God bij Petrus! De engel stoot Petrus aan: 'Wakker worden Petrus, sta op! Opschieten!'

En op dat moment vallen de kettingen van de handen van Petrus. Hij is los!

De bewakers merken er niets van en blijven gewoon slapen.

'Maak je riem vast, doe je sandalen en je jas aan en kom mee!'

Petrus doet wat de engel zegt. Hij denkt dat hij droomt! De engel doet de deur van de cel open.

(*Teken de engel en Petrus terwijl je verder vertelt*) De engel en Petrus lopen langs de bewakers die bij de deur staan. Die merken er niets van!

(*Teken de pijn*) Ze lopen door de gang van de gevangenis, zomaar langs alle (maak het woord 'bewakers' af) bewakers die daar op wacht staan. De bewakers merken niet dat de engel en Petrus langslopen! 'Ik droom.', denkt Petrus, 'Straks word ik wakker en lig ik weer op de grond in mijn cel tussen de bewakers.'

De engel en Petrus lopen verder. Ze komen bij de grote ijzeren poort van de gevangenis.

De poort gaat (*teken de open deuren*) vanzelf open!

En de engel en Petrus kunnen zomaar naar buiten lopen en de bewakers merken er niets van!

De engel en Petrus staan buiten.

## B

Samen lopen ze nog één straat verder. Dan is de engel plotseling weg.

(*Teken Petrus, zonder armen*) Petrus staat alleen in de donkere straat.

Hij kijkt naar boven. De (*teken de maan*) maan schijnt, de (*teken de sterren*) sterren fonkelen.

Hij voelt de kou van de nacht.

'Ik droom helemaal niet!', denkt Petrus. 'Het is écht

gebeurd! Nu weet ik zeker dat de Heer zijn (*maak het woord 'engel' af*) engel gestuurd heeft om mij te bevrijden uit de gevangenis! Herodes kan mij nu geen kwaad doen!'

(*Teken de armen van Petrus*) Petrus denkt even goed na. Wat moet hij doen?

'Ik ga naar het huis waar alle andere christenen zijn.'

De mensen die van Jezus houden zijn al heel de tijd bij elkaar om voor Petrus te bidden.

Samen zijn ze in het huis, met de deur goed op slot.

## C

(*Teken Petrus, met één arm*) Petrus loopt snel verder en komt bij het huis waar de mensen zijn die ook van Jezus houden. Hij (*teken de kloppende arm van Petrus*) klopt op de deur.

Het (*teken Rhode*) dienstmeisje Rhode loopt naar de deur. Wie kan daar nu midden in de nacht voor de deur staan? Het zullen toch geen soldaten zijn?

'Wie is daar?', vraagt ze bang.

'Ik ben het, Petrus, doe snel open!'

'Oooh!', roept Rhode, ze herkent de stem van Petrus!

Rhode rent snel naar de mensen in de kamer.

Ze is zo blij dat ze helemaal vergeet om de deur open te doen!

(*Teken de biddende mensen terwijl je verder vertelt*) De mensen zijn in de kamer aan het bidden voor Petrus.

Ze vragen of God dicht bij hem wil zijn en voor hem wil zorgen.

(*Teken Rhode*) 'Luister', roept Rhode, 'Petrus staat voor de deur!'

Maar de mensen geloven Rhode niet: 'Dat is onzin', zeggen ze, 'Dat kan niet!'

'Maar het is écht waar, zegt Rhode, 'echt waar! Hij staat voor de deur!'

(*Maak met je hand een klop geluid op iets hards*) Klop, klop, klop, klop. Petrus blijft op de deur kloppen.

Nu horen de anderen het ook en doen ze de deur open.

(*Teken Petrus met één arm*) Petrus stapt de kamer in.

(*Teken de staande mensen terwijl je verder vertelt*) Wat is iedereen verbaasd!

Ze praten allemaal door elkaar. 'Het is echt Petrus!', 'Hoe kan dat nou? Hij zat toch in de gevangenis?'

Petrus steekt zijn (*teken de andere arm*) arm in de lucht. De mensen worden stil en Petrus vertelt hoe de Here

God hem uit de gevangenis heeft bevrijd.

Wat zijn de mensen blij! Wat een wonder!

(*Maak de zin 'God is sterker' af*) God is sterker! Sterker dan Herodes. Sterker dan de bewakers!

Ja, ze weten het zeker, (*maak de ladder zin 'God bevrijdt' af*) God bevrijdt!

Dan gaat Petrus weg, naar een plaats waar hij veilig is.

En de volgende dag?

De bewakers schrikken enorm als ze zien dat Petrus weg is.

Ze begrijpen er niets van. Waar is hij gebleven?

Herodes laat Petrus overal zoeken, maar hij kan hem nergens vinden.

Nee, Herodes, God is sterker dan jou en God heeft Petrus bevrijdt.

**Afsluiting**

Praat met de kinderen na over het verhaal. Kijk of er vragen komen.

Zing samen het lied 'Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig'.

(CD 'Geloven=Gaaf)

<https://www.youtube.com/watch?v=EiialAWU4Jk>

*Auteur: EZD*



# Ontsnapt?

## Inleiding

Krijg jij wel eens de schuld ergens van? Misschien is een vriendje wel eens boos op je als je een mooi bouwwerk van Kapla of Lego kapot maakt. Misschien deed je dat wel expres, dan is je vriendje terecht boos op je en krijg je de schuld. Maar misschien krijg je ook wel eens een de schuld terwijl je niet de schuldige was. Misschien heeft je zusje wel eens een beker limonade omgegooid over belangrijke papieren van je ouders die op tafel lagen en jij stond toevallig naast de tafel. Papa of mama schrikt erg van de limonadeplas over de papieren en roept tegen jou: 'Pas nou eens op, waarom doe je dat nou?' En zo krijg je de schuld van iets dat je niet hebt gedaan. Dat voelt niet fijn.

Zoiets is er in het Bijbelverhaal van vandaag ook aan de hand. De apostelen zijn aan het werk en vertellen aan zoveel mogelijk mensen over de Here Jezus. Er zijn nog niet veel mensen die in de Here Jezus geloven en het werk dat de apostelen doen, is dan ook lastig. En dan is er in het land ook nog eens hongersnood. Iemand moet de schuld daarvoor krijgen. Koning Herodes weet wel wie hij daarvoor de schuld gaat geven: de christenen. Hoe meer van die christenen worden opgepakt en gevangengezet, hoe beter. Natuurlijk kunnen de christenen er niets aan doen dat er een hongersnood is, maar het is beter dat de mensen in het land boos zijn op hen dan op koning Herodes. Tenminste, zo denkt koning Herodes er natuurlijk over. En zijn plan lukt, er zijn al een aantal mensen opgepakt en het is zelfs al gelukt om iemand te laten doden. Het verhaal van vandaag begint in de gevangenis.

## Bijbelvertelling

'Brrr wat is het hier toch koud,' denkt Petrus, en hij rilt. Meteen klinkt het geluid van de ijzeren kettingen waarmee hij vastzit aan twee soldaten die ieder aan een kant van hem zitten. De soldaten worden niet wakker van het gerinkel van de kettingen, zij slapen rustig door. Het is natuurlijk geen prettig klusje deze nacht, maar wel een makkelijke klus. Een gevangene bewaken door aan hem vastgeketend te zitten, betekent dat die gevangene niet kan ontsnappen. En buiten de gevangeniscel staan nog meer bewakers, er zijn vier groepen bewakers en iedere groep bestaat uit vier soldaten. Ontsnappen is echt niet mogelijk. Daarom zijn ze rustig in slaap gevallen met deze gevangene tussen hen in. Koning Herodes zal blij zijn dat deze Petrus gevangengenomen is. Hij is een van de leiders van de christenen en hoe meer christenen

opgepakt worden, hoe beter.

Petrus rilt nog eens, de kettingen rammelen. 'Wat zal er morgen gaan gebeuren als ik naar koning Herodes wordt gebracht? Wat zal hij met mij gaan doen? Jezus had gelijk, geloven in Hem en vertellen over Hem is heel mooi en fijn, maar je komt soms wel op een plaats terecht waar je niet wilt zijn. En misschien zal koning Herodes me morgen laten doden.' Petrus doet zijn ogen dicht, misschien lukt het om nog even te slapen voordat de nieuwe dag zal beginnen.

Plotseling is de hele cel verlicht. Een engel van God is in de gevangeniscel en verlicht de hele ruimte. Hij stapt naar Petrus toe en raakt hem aan. Petrus wordt wakker en ziet de engel staan. 'Vlug, sta op!', zegt de engel. En terwijl hij dat zegt, vallen de ijzeren kettingen waarmee hij vastzit aan de soldaten op de grond. Petrus kijkt naar de soldaten, maar zij worden niet wakker van het geluid en ook zijn ze niet wakker geworden van het licht van de engel. 'Kom, doe snel je sandalen aan, doe je jas aan en maak je riem vast. Loop achter mij aan.'

Petrus doet wat de engel zegt en loopt achter hem aan. Ze komen langs de eerste groep soldaten en daarna langs de volgende groep soldaten die op wacht staan. Niemand ziet hen gaan. Dan komen ze bij de ijzeren poort en Petrus ziet hoe de poort van de gevangenis vanzelf voor hen opengaat. Nog steeds loopt Petrus achter de engel aan. Maar als ze aan het eind van de straat zijn, is de engel opeens verdwenen. Petrus kijkt om zich heen, het is donker, het is nacht en hij voelt een zuchtje wind blazen en hij rilt even. Dan zegt hij hardop: 'Ik dacht dat ik aan het dromen was, maar ik weet nu zeker dat het echt is! God heeft een engel gestuurd om mij te bevrijden!' Petrus kijkt even rond en weet dan wat hij gaat doen. Hij gaat naar het huis van zijn vrienden. Wat zullen ze blij zijn om hem te zien!

Zo snel hij kan, loopt Petrus door de straten van de stad. Het duurt niet lang voordat hij voor het huis van zijn vrienden staat. Door een klein raampje kan hij zien dat er binnen nog licht brandt. Dat is fijn, want dat zullen ze hem horen kloppen en binnenlaten. Vlug klopt Petrus op de deur. Het duurt niet lang voordat hij geluid bij de deur hoort. 'Vlug, doe de deur open,' zegt hij. 'Wie is daar?' hoort hij de stem van een meisje vragen. 'Ik ben het, Petrus, doe de deur voor me open!' Het meisje luistert goed, ze weet dat Petrus in de gevangenis zit en vraagt nog een keertje 'Wie is daar?'. 'Rhode, ik herken je stem, jij herkent ook mijn stem wel. Ik ben Petrus, vlug doe de deur open.' Rhode, het dienstmeisje, herkent de stem nu duidelijk, een grote lach verschijnt op haar gezicht. 'Petrus! Petrus, wat fijn!' Van blijdschap vergeet Rhode de deur open te doen. Ze rent naar de kamer waar de vrienden van Petrus bij elkaar zitten en roept: 'Petrus staat bij de deur!' De mensen kijken haar verbaasd aan. 'Rhode dat kan helemaal niet! Petrus zit in de gevangenis, morgen moet hij naar koning Herodes.' 'Maar het



is echt waar, Petrus is er echt!' 'Ik denk dat je droomt, Rhode, of misschien is het zijn beschermengel.' Dan horen ze weer geklop op de deur. Rhode en de anderen gaan snel naar de deur. 'Doe de deur open!', horen ze en ja, dat lijkt toch echt wel op de stem van Petrus. Rhode doet de deur open en daar staat Petrus, hij is het echt! 'Kom snel binnen, vertel ons wat er is gebeurd!'

Als hij binnen is, steekt Petrus zijn armen omhoog. Zijn vrienden worden stil en dan begint Petrus te vertellen wat er deze nacht in de gevangenis gebeurd is. Zijn vrienden luisteren met verbazing naar het verhaal. 'Tja, en toen stond ik hier voor de deur. Ik klopte aan en Rhode herkende me wel, maar...' Even kijkt Petrus met een glimlach naar het dienstmeisje '... maar ze vergat in haar blijdschap om de deur open te doen.' Rhode lacht ook en zegt: 'Maar ik ben zo blij dat u bent ontsnapt, Petrus, en dat u nu hier bent.' 'Nou Rhode daar wil ik nog wel even iets over zeggen. Ik ben niet ontsnapt, maar ik ben bevrijd. Ik ben bevrijd door onze God, Hij heeft dat gedaan!' Rhode knikt, ze snapt precies wat Petrus bedoelt. 'Beste vriend Petrus,' zegt iemand, 'het is niet veilig voor je om hier te blijven. Ik denk dat je het best vannacht nog kunt vertrekken. Je moet de stad uit.' De andere vrienden knikken. Ook Paulus weet dat dit het beste is wat hij kan doen. En zo vertrekt hij niet veel later uit het huis van zijn vrienden. In het donker van de nacht verlaat hij de stad.

Als het licht wordt, schrikken de soldaten in de gevangenis wakker. Meteen hoor je overal luid geroep. 'De gevangene is weg! Hij is ontsnapt! Zoek mee naar de gevangene!' De soldaten zoeken overal, maar nergens is de gevangene te vinden. Ze begrijpen er niets van. Hoe kan het dat ze niets gehoord hebben? En hoe kan het dat Petrus langs al de groepen met wachters is gekomen? Dan moeten de soldaten aan koning Herodes gaan vertellen dat de gevangene Petrus ontsnapt is. Koning Herodes is woedend en laat de soldaten die Petrus moesten bewaken gevangennemen.

En Petrus? Petrus is dankbaar en blij. God heeft hem gered!

*Auteur: JvdM*



# God opent de deur naar de toekomst

Het is een moeilijke tijd voor de christenen in Jeruzalem. Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren. Jezus was bij hen. Hij leerde hun op een andere manier naar God en het geloof te kijken. Jezus deed wonderen, om hun te laten zien dat hij écht God was, dat hij de beloofde Messias was, de Redder. Voor heel veel Joden was dat moeilijk te geloven. Toen kwam het moment dat Jezus stierf aan het kruis. Was alles nu voorbij? Was Jezus toch niet de redder geweest, die ze dachten dat Hij was? Wat de mensen toen niet wisten, ook Jezus' leerlingen niet, was dat het grootste wonder nog moest komen. Na drie dagen was Jezus opgestaan uit de dood, Hij leefde weer! Nog wat later was Hij voor de ogen van zijn leerlingen naar de hemel gegaan. Toen kwam het Pinksterfeest. Op die dag gaf God zijn Heilige Geest aan de mensen. Er ontstond een groep van mensen, die in Jezus geloven. Een christelijke gemeente.

## De kerk is vreemd

De mensen vinden die christenen maar vreemd. Ze komen veel bij elkaar, delen dan hun eten en drinken, ze bidden en zingen veel. Wat moeten ze ervan denken, van dat groepje aanhangers van Jezus? Die Jezus, over wie zulke vreemde verhalen gaan, en die zo plotseling is verdwenen? De mensen vinden het vreemd, en als mensen iets vreemd vinden en niet begrijpen, vinden ze het ook vaak een beetje 'eng'. Ook koning Herodes moet niets van die christenen hebben.

In het land Israël dreigt een hongersnood. Het lijkt erop, dat er binnenkort niet meer genoeg te eten is. Hoe zou dat komen? De mensen weten het niet. Maar koning Herodes wijst naar de christenen. Die zijn zo vreemd, zo anders, het komt vast door hen.

## De kerk krijgt de schuld

Herken je dat? Dat het geloof, of de christenen, heel gemakkelijk ergens de schuld van krijgen? Als ik dit schrijf, zitten we midden in de corona-tijd. Veel mensen wijzen naar de kerken: doordat daar mensen bij elkaar komen, wordt corona verspreid. De christenen krijgen de schuld... en dat, terwijl kerken juist in deze tijd ook veel goed werk doen voor mensen die eenzaam zijn of hulp nodig hebben. Het is niets nieuws... zo gaat het al eeuwen. Zelfs in de tijd van koning Herodes.

## Vervolging

Koning Herodes wil die christenen eens goed schrik aanjagen. Hij neemt sommigen van hen gevangen. Ook Jakobus, de broer van Johannes. Hij wordt niet alleen gevangengezet, maar ook gedood! De gemeente schrikt hier erg van. Wat zijn ze verdrietig en bang. Maar ze laten zich er niet door uit het veld slaan. Juist door hun verdriet, voelen ze zich nog sterker met elkaar verbonden, en komen ze nog vaker bij elkaar. Dát was niet de bedoeling van Herodes! Hij zou nog een van hun belangrijke mensen gevangenzetten. Deze keer is het Petrus, die in de gevangenis wordt gegooid.

Julie begrijpen, dat dit een grote klap is voor de christelijke gemeente. Eerst Jakobus, nu Petrus. Twee belangrijke leiders van hun gemeente... Hoe moet het verder, als koning Herodes zó probeert om de christenen te bestrijden? Ze weten het niet. Ze zijn ervan overtuigd, dat ook Petrus zal worden gedood. Net als Jakobus. Ze weten niet hoe het verder moet. Maar toch geven ze de moed niet op. In de Bijbel staat, dat de gemeente 'vol vuur voor Petrus bleef bidden tot God'.

Ondertussen wordt Petrus in de gevangenis zwaar bewaakt. Herodes heeft ervoor gezorgd, dat er steeds vier bewakers bij hem zijn. Twee soldaten, aan wie Petrus vastzit met kettingen. Als hij zich maar een klein beetje beweegt, merken ze dat. En dan ook nog twee soldaten voor de deur van zijn gevangenis. Er is geen ontkomen aan. En Petrus? Is hij boos, woedend, wanhopig, verdrietig of bang? Dat zou je denken, toch?! Maar nee... terwijl de gemeente onophoudelijk voor hem bidt, de hele nacht door, ligt Petrus rustig te slapen.

## Redding

Dan, die nacht, gebeurt er een groot wonder. Ineens is de gevangenis van Petrus helder verlicht. Er is een engel gekomen, die Petrus wakker maakt. 'Vlug, sta op!', zegt hij tegen Petrus. De kettingen, waarmee Petrus aan zijn bewakers vastzit, vallen van zijn handen. De engel is duidelijk: 'Gordel om, sandalen aan, mantel om, en volg mij.' Petrus doet het. Zonder problemen komen ze voorbij de soldaten die de wacht houden. De ijzeren poort van de gevangenis gaat vanzelf open. En ineens staat Petrus in de stad. Vrij. Alleen.

Petrus gelooft eerst niet dat het allemaal echt is gebeurd. Hij denkt dat hij droomt. Maar als hij om zich heen kijkt, dringt het tot hem door: hij is vrij! Het is echt gebeurd: de Heer heeft een engel gestuurd om hem te bevrijden! Als Petrus dit beseft, gaat hij snel op weg naar het huis waar de gemeente samen kwam. Hij klopt op de deur. Een dienstmeisje, Rhode, komt naar de deur. Als ze de stem van Petrus hoort, weet ze niet wat ze hoort. Zonder de deur open te doen, rent ze terug naar de kamer waar de anderen zijn. 'Het is Petrus!', roept ze. 'Petrus staat voor de deur!'

## Twijfel

En wat gebeurt er dan? Springt iedereen op van blijdschap, omdat God hun gebed heeft gehoord? Dit is toch, waar ze de hele nacht al om bidden? Nee... luister maar. 'Je bent niet goed wijs', zeggen ze tegen haar. Het kan toch helemaal niet? Petrus wordt zwaar bewaakt. Hij zal ongetwijfeld, net als Jakobus, worden gedood. Zie je, wat hier gebeurt? De gemeente heeft zó gebeden voor Petrus, maar nu God een wonder doet en Petrus bevrijdt, kunnen ze het eigenlijk niet geloven. Ze hebben zo gebeden, maar diep in hun hart dachten ze dat Herodes met zijn soldaten machtiger was dan God. Maar wat hebben ze zich vergist!

*lees verder op de volgende bladzijde*

De christelijke gemeente staat nog maar aan het begin. Het is nog maar net begonnen. God laat zich niet tegenhouden. Zijn werk gaat door, ook als mensen, machtige mensen zoals Herodes, het proberen te saboteren. God is machtiger en sterker!

En Petrus? Die staat nog steeds buiten, voor de deur, en blijft maar kloppen. 'Doe open, ik ben het, Petrus!'

Als ze dan eindelijk de deur opendoen, zien ze dat het écht Petrus is. Ze zien en horen hoe machtig God is, hoe Hij Petrus heeft bevrijd. Wat onmogelijk was, heeft God gedaan.

De Bijbel vertelt nog, dat er de volgende dag grote onrust was onder de soldaten. Petrus was weg, en zij hadden niets gemerkt. Dat kon niet, dat was onmogelijk! Petrus zat met kettingen aan hen vast, en voor de deur stonden heel de nacht bewakers. Ze hadden niets gemerkt van het wonder dat God had gedaan. Ook dit is Gods werk. Het was onmogelijk, maar God had ervoor gezorgd dat de bewakers niets merkten.

### **De lessen voor ons**

Wat kunnen wij nu hiervan leren? Ten eerste: dat voor God niets onmogelijk is. Ten tweede: bidden helpt! Ten derde: als er wonderlijke dingen gebeuren, geloof dan dat het God is, die aan het werk is. En ook: God laat zijn kerk niet los. Er gebeurt niet altijd een wonder in moeilijke situaties. Er zijn zeker landen waar de kerk wordt vervolgd, waar christenen worden gedood. Maar God zal het niet laten gebeuren dat zijn kerk verdwijnt. Hij houdt de kerk, ja, zelfs de hele wereld, in zijn hand. Want Hij is de machtigste!

*Auteur: MvdB*