

25 april 2021

# Petrus mag apostel van Christus zijn

Johannes 21:15-23



# Thema: Oud zeer

## Doel

De kinderen leren dat Jezus Petrus helpt om weer helemaal zijn leerling te kunnen zijn.

## Toelichting

Petrus speelde een hoofdrol binnen de groep discipelen. Hij deed vaak als eerste het woord en was een echte leider. Soms sta je verbaasd van zijn grote geloof. Toen Jezus gevangengenomen werd, waren alle discipelen gevluht, maar juist Petrus had (driemaal) ontkend iets met Jezus te maken te hebben. Dat doet zeer en houdt hem tegen zich te kunnen inzetten voor Jezus.

Jezus stelt hem daarom juist aan Petrus na de maaltijd drie keer een vraag. Eerst Hou je meer van Mij dan de anderen? (Ben jij de leider, het goede voorbeeld?) Daarna: Hou je echt van Mij? (Ben jij een goede leerling/getuige?) En tenslotte: geef je eigenlijk wel om Mij? (Wil jij wel leerling en getuige zijn?). Bij iedere vraag wordt Petrus kleiner en uiteindelijk zegt Petrus: Heer, U weet alles, ook dat ik van U houd. Hij wil met Gods hulp doen wat Jezus vraagt. Dan kan Petrus Jezus verder volgen, samen met de anderen.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Geen straf

Richtlijnen: Vertel aan de jongste kinderen eenvoudig het verhaal van de drie vragen van Jezus. Petrus kwam altijd op voor Jezus, maar heeft toen Jezus gevangen zat een grote fout gemaakt. Jezus geeft hem de kans het weer goed te maken. Hij mag drie keer zeggen dat hij van Jezus houdt. Petrus krijgt geen straf, maar mag Jezus helpen in zijn werk. Aan grote en kleine mensen vertellen over Gods liefde door Jezus.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Alles is weer goed

Richtlijnen: Als inleiding kun je een verhaaltje vertellen over twee vrienden die ruzie hebben gekregen, doordat een van de twee de ander als een baksteen liet vallen. Ze komen elkaar wel tegen, maar het is niet echt fijn. Op een dag praten ze er samen over. De dader zegt van harte sorry en belooft het nooit meer te doen. En de ander zegt: jij blijft mijn vriend. Vertel daarna hoe Jezus Petrus drie keer vraagt of hij van Jezus houdt (zie de toelichting). Daarna kan Petrus binnen de groep, maar vooral tegenover Jezus weer verder gaan. Alles is weer goed omdat Jezus hem vergeeft en zijn liefde blijft geven.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Pijnlijke herinnering

Richtlijnen: Herkennen de jongeren dat het uitspreken van een gemaakte fout naar de slachtoffers grote opluchting kan geven. Je loopt met pijnlijke herinneringen rond en vraagt je af of anderen je daarop aan zullen kijken. Zeker omdat ze in jou hun voorbeeld en leider zagen. Kun je nog wel verder? Open en eerlijk toegeven dat je fout zat, maar dat je ervan geleerd hebt en het anders wil doen, dat helpt. Je kunt samen weer verder.

Jezus stelt Petrus drie vragen: Houd je meer van mij dan de anderen, zoals je beweerde? Dus: ben jij een betere gelovige dan zij? Petrus antwoordt dat hij van Jezus houdt. Vergelijken durft hij zich niet. Dan vraagt Jezus of Petrus echt gelooft. Dat bleek op Goede Vrijdag immers niet, toen hij Jezus niet wilde kennen. Petrus antwoordt weer dat hij van Jezus houdt. Als Jezus daaraan twijfelt en nog een derde keer vraagt om liefde, laat Petrus het oordeel aan Jezus. Zegt U het maar, U kunt mijn hart zien, ik denk dat daar liefde voor U is.

Zo wordt Petrus in drie vragen en antwoorden een gelovige die weet dat hij alleen met Gods hulp zich kan inzetten voor Jezus. Alleen omdat God van hem houdt, kan Petrus anderen wijzen op Jezus, samen met alle anderen.

## Extra bijbelgedeelte: Lucas 22: 54-62/Johannes 18:15-17

(Petrus ontkent bij Jezus te horen)

*Auteur: DW*

# Achtergrondinformatie

## Bij het Bijbelgedeelte

Het is de opgestane Here Jezus die hier tot Petrus spreekt. Er worden niet wat wereldwijze gedachten geuit, maar een heuse vraag gesteld en opdracht gegeven. Het gaat hierbij om de kern waaruit een mens mag leven. Het is meer dan vraag en opdracht een belofte. Liefde van Christus is daarbij de doorslaggevende kracht. Die plaatst Petrus niet boven de andere mensen en ook niet buiten zichzelf, maar maakt hem tot apostel. Een apostel is letterlijk een gezondene. Iemand die in beweging is gebracht in een bepaalde richting. Voor Petrus is dat de gekruisigde opgestane Here Jezus volgen. Als een herder. Zo wordt een drievoudig loochenaar tot een door liefde geleid persoon. Alleen dan kan hij echt leidinggeven.

## Vers voor vers

- Vs. 15 Eerst was er de maaltijd. Die laat ons iets zien van Jezus opstandingslichaam. Hij eet en drinkt, viert gemeenschap met zijn leerlingen na zijn dood. Hij is de opgestane Here die verschenen is voor de derde keer. Totaal anders dan wij ons kunnen voorstellen, maar wel een bemoediging. De dood heeft niet het laatste woord. Die opgestane Here vraagt Petrus tot drie keer toe naar Petrus' liefde voor Hem. Het is natuurlijk geen toeval dat Hij het driemaal vraagt. Petrus had Hem immers driemaal verloochend. Daar ligt echter kruisiging en opstanding tussen. Wat hebben die mogen bewerken?
- Vs. 16v De vraag is opnieuw dezelfde. Ervan uitgaande dat de Bijbel geen toevallige verzameling van teksten en woorden is, maar dat elk woord door Gods Geest uiteindelijk een plaats heeft gekregen om zo Gods Woord tot klinken te kunnen brengen moet er volgens mij nauwkeurig worden gelezen. De vraag lijkt steeds hetzelfde. Ook de opdracht die na het antwoord komt, is in bijna dezelfde woorden gegeven. Toch zijn er verschillen. Daar sta ik even bij stil. Jezus vraagt naar de liefde. Het woord voor liefhebben is de eerste twee keer de hoogste vorm van liefhebben. Die van de offerende, alles gevende liefde; denk aan 1 Korintiërs 13 hoe Paulus die liefde kwaliteit geeft. Dat is ook daar niet algemene liefde, maar liefde die begrepen kan en moet worden vanuit de liefde van God in Christus. Met die liefde heeft God ook de wereld liefgehad. Petrus antwoordt dat hij de Here Jezus liefheeft en geeft aan dat hij gelooft dat de Here Jezus dat weet. Dat weten van de Here Jezus reikt tot in de uithoeken van het hart van de mens, ook dat van Petrus. Hij had immers de Here Jezus ook verloochend. Toch heeft hij Jezus lief. Dat woord liefhebben is een ander woord. Als een vriend liefhebben; de menselijke omgang. Als de Here Jezus het de derde keer vraagt, gebruikt Hij hetzelfde woord voor liefhebben, dat steeds in het antwoord van Petrus had geklonken. Je zou kunnen zeggen dat de opgestane Here zich in deze derde vraag naar Petrus toebuigt. Dan begrijpen we ook het emotionele van Petrus' reactie. Jezus vraagt naar wat Petrus kan. Hij geeft daarmee aan dat Hij inderdaad alles weet. Zo ontvangt Petrus Jezus' liefde, die groter en hoger is dan alles wat hijzelf Christus kan geven. En juist zo ontvangt hij de opdracht. Die opdracht is ook niet gelijklopend. We horen: voed mijn lammeren; hoed mijn schapen; voed mijn schapen. Het voeden komt alleen hier in het Evangelie zoals Johannes het verkondigt voor. Het hoeden is werken zoals een herder dat doet. Denk aan de Here Jezus die zichzelf bekendmaakt als de Goede Herder. Lammeren en schapen; daaruit bestaat de kudde van de herder. Kwetsbare dieren. Petrus zal dus leiding moeten geven zoals de Here Jezus Christus dat heeft gedaan. Dat betekent dat hij niet moet heersen, maar zich als herder blijven gedragen. In het boek Handelingen lezen we hoe hij dat door Gods Geest uiteindelijk ook kan doen.
- Vs. 18 Ook hier weer geen algemeenheden zoals 'wie de jeugd heeft, heeft de toekomst'. Petrus had steeds zijn eigen leven en eigen inzet gegeven. Tot de verloochening. Toen bleek dat Jezus' Woord sterker was dan hij. Nu ontvangt hij de opdracht om zich te laten zenden. Om niet zijn eigen leven te leiden naar eigen inzicht en idealen, maar om zich zo te laten leven dat Christus door hem werkt. Alleen zo kan hij werkelijk leider zijn. Door een stap terug te doen en Christus te laten leiden door hem.
- Vs.19 Dat is dat Petrus zijn kruis moet opnemen. Zo zich door Christus moet laten leiden, dat zijn eigen eer ten onder gaat. Gods eer komt wel naar voren. Zelfs in zijn dood. Hij zal God verheerlijken. Dat kunnen wij niet aan. Het enige dat rest is het 'Volg Mij' dat Jezus zegt.
- Vs. 20vv Dat is het Jezus volgen, Paulus schetst dat in Romeinen 6, waarbij door het geloof je delen mag in de heerlijkheid van Christus. Volgen dwars door alles heen, om te ontdekken dat je Christus mag volgen in Zijn opstanding. We mogen bij Jezus zijn. Nogmaals; bedenk goed dat het de opgestane – gekruisigde – Here is die hier spreekt en oproept Hem te volgen. Zonder elkaar te beoordelen. Laat dat aan de Here God over. Oordelen is niet direct onze eerste opdracht. De opdracht van de kerk van Christus wereldwijd is zo eenvoudig als moeilijk; het voeden en hoeden van de lammeren en de schapen die Christus toebehoren. Het is een opdracht, maar vooral en in de eerste en laatste plaats een belofte. Zijn liefde en nabijheid, wijkt niet.

Auteur: GJK

## Liederen

Psalm 100

Gezang 474

Lied 912

Petrus

De schapen luisteren naar een stem

Jezus roept mij, ik zal volgen

Jezus, ik wil U bedanken

Jezus, vol liefde

Komt, laat ons vrolijk zingen

Vertel het aan de mensen

(Liedboek voor de kerken)

(=Gezang 473 LvdK)

Alles wordt nieuw 3:23

Alles wordt nieuw 3:12

Opwekking 110

Opwekking voor kinderen 145

Hemelhoog 380

Evangelische liedbundel 161

Hemelhoog 691

*Auteur: PZ*



## Geen straf

Jezus is met een aantal leerlingen bij het meer van Tiberias. Het is een mooie avond. De leerlingen zijn net klaar met vissen. Hun netten zaten vol met grote vissen. Gelukkig zijn de netten heel gebleven. Nu zitten ze met elkaar rond een vuurtje. Er liggen vissen op het vuur en er is ook brood. De leerlingen durven niet te praten. Het is de derde keer dat ze Jezus zien nadat Hij is opgestaan uit de dood. Ze durven niet te vragen 'Wie bent U?' Ze begrijpen dat Hij de Heer is. Jezus pakt het brood en deelt het uit aan de leerlingen. Daarna deelt Hij de vis uit.

Na het eten stelt Jezus een vraag aan Simon Petrus. 'Simon, hou je meer van Mij dan de andere leerlingen?' Simon Petrus knikt. 'Ja Heer, U weet dat ik van U houd.' Toen zei Jezus tegen hem. 'Zorg dan goed voor mensen die in Mij geloven, zoals een herder voor zijn kudde schapen zorgt.' Simon weet wat Jezus bedoelt. Hij ziet vaak herders met hun schapen lopen. De Herder zorgt dat de schapen te eten krijgen en dat ze veilig zijn. De herder beschermt ze tegen gevaar en brengt de schapen naar mooie weilanden waar ze rustig kunnen eten.

Even later vraagt Jezus nogmaals aan Simon Petrus. 'Simon, houd je van Mij?' Simon Petrus antwoordt nogmaals: 'Ja Heer, U weet dat ik van u houd.' Toen zei Jezus tegen hem. 'Pas dan goed op mensen die in Mij geloven, zoals een herder op zijn schapen past.' Simon voelt zich schuldig. Hij weet wel waarom Jezus deze vragen stelt. Toen Jezus gevangen zat heeft hij een grote fout gemaakt. Er waren drie mensen die tegen hem zeiden. 'Jij hoort toch bij Jezus?' Iedere keer was Simon oneerlijk. Hij zei hij Jezus niet kende. Hij was bang voor wat de mensen zouden zeggen. Bang dat hij ook gevangen zou worden. Wat heeft hij daar nu spijt van. Hij had eerlijk moeten zijn. Eerlijk moeten zeggen dat hij een leerling van Jezus is.

Dan vraagt Jezus voor de derde keer. 'Simon, houd je van mij?' Simon wordt verdrietig, omdat Jezus het voor de derde keer vraagt. 'Heer, U weet alles. U weet dat ik van U houd!'

Jezus kijkt Simon aan. 'Zorg dan goed voor mensen die in Mij geloven, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.' Simon begrijpt wat Jezus doet. Simon heeft drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende. Nu vraagt Jezus drie keer aan Simon of hij van Hem houdt. Jezus geeft hem de kans om het weer goed te maken. Simon krijgt geen straf van Jezus. Simon mag Jezus helpen met zijn werk. Petrus is opgelucht en blij. Blij dat Jezus niet boos op hem is. Simon Petrus zal aan iedereen vertellen over de liefde van God.

De liefde van God die kleine en grote mensen kunnen vinden door Jezus te volgen en te leven zoals Jezus ons voorbeeld.

*Auteur: HVM*



# Alles is weer goed

## Inleiding

Wie heeft er wel eens ruzie gehad met een goede vriend? Dat voelt helemaal niet goed, hè? Het ergst is als je weet dat het eigenlijk aan jou ligt, of dat je het nog had kunnen sussen voordat het echt ruzie werd. Maar soms laten we ons gevoel van gelijk hebben voorgaan op een vriendschap. Door dan sorry te zeggen, geef je je vriend weer een manier om het goed te maken. Voor iedereen beter! Petrus maakt in ons verhaal ook zoiets mee.

## Bijbelverhaal

Na een lange nacht vissen is het licht geworden. De discipelen zitten met Jezus aan het ontbijt, zomaar langs de kant van het water. Johannes kijkt de kring eens rond; ze zijn met zeven van de discipelen en Jezus. Wat zijn er de laatste tijd veel bijzondere dingen gebeurd! Hij moet het meest denken aan het moment dat hij Jezus voor het eerst weer zag, nadat die opgestaan was uit het graf. Dat was zó superfijn! Johannes heeft het allemaal meegeemaakt en weet precies hoe het ging. Hij is een van Jezus' beste vrienden. Maar er zijn zóveel mensen die nog niet weten wat er gebeurd is! Daarom denkt hij erover na om alles op te schrijven. Dan kan iedereen het lezen, nu en later, dichtbij en misschien ook wel ver weg. Z'n blik valt op Petrus. Die zit er voor zijn doen een beetje verlegen bij.

Petrus zelf is weer een beetje aan het opdrogen bij het vuurtje, nadat hij pardoos uit de boot gesprongen is om zo snel mogelijk bij Jezus te zijn. Hij is blij dat hij zijn Vriend weer ziet, maar voelt zich inderdaad ineens verlegen bij Hem in de buurt. Helemaal niks voor Petrus! Maar hij moet stééds denken aan hoe zou Jezus daar met boeien het huis van de hogepriester in moest om zich te verdedigen. Petrus kijkt Johannes even aan. Ze waren daar samen. Johannes is een kennis van de hogepriester en mocht gelijk mee naar binnen. Maar Petrus stond eerst buiten bij de poort te wachten, tot Johannes hem mocht binnenlaten. En toen was ineens iedereen hem gaan vragen of hij niet óók bij Jezus hoorde. De portierster, dat was de eerste. Hij had zich aangevallen gevoeld, wist niet wat hij moest zeggen en had gelogen... Want als ze daar wisten dat hij bij Jezus hoorde, namen ze hem misschien óók wel gevangen. En dan kon hij Jezus niet meer in de gaten houden.

'Ik? Nee, hoor', had hij er zomaar uitgeflapt. Direct had hij zich diep geschaamd om z'n leugen. Maar hij had er niks van geleerd. Want even later, toen hij zich in de binnentuin bij het vuur stond te warmen, zei er weer iemand: 'Jij bent toch een van die groep discipelen?' 'Nee, ik niet', had Petrus al voor de tweede keer gezegd. Maar toen was er een derde die het zei. Hij was een familielid van degene wie Petrus een oor afgeslagen had met z'n zwaard, toen Jezus gevangengenomen werd in de tuin Getsemane. Jezus had dat oor er gelijk weer aangezet. 'Ik was er zelf bij', zei de man. 'Jij was óók in die tuin!'

Petrus voelde zich in het nauw gedreven en had er zelfs bij gevloekt toen hij zei: 'Nee man, ik kèn Hem niet eens!'

Maar toen had direct de haan gekraaid... Toen had hij zich pas herinnerd wat Jezus hem voorspeld had, toen Petrus zei: 'Al zou iedereen U maar lastig vinden, ik nooit. Ik zal U zelfs met mijn eigen leven beschermen!' Jezus antwoordde toen: 'Jij Mij met je leven beschermen?' Voordat de haan morgenvroeg kraait, zul jij al drie keer gezegd hebben dat je Me niet kent...' Petrus kon het zich niet voorstellen. Maar het was toch gebeurd... En nu zit hij hier. Nog half nat, bij dit vuurtje, tussen zijn vrienden die wéten wat er daar is gebeurd. En het ergste is dat Jezus óók weet dat hij tegen de mensen heeft gezegd Hem niet te kennen, júst op het moment dat Jezus het moeilijk had. Petrus heeft zijn Vriend in de steek gelaten! O, hij schaamt zich zó erg!

Nu spreekt Jezus hem aan. Niet met de nieuwe naam Petrus, die Hij hem zelf gegeven heeft toen ze vrienden werden. Nee, met z'n oude naam Simon. Alsof ze nooit vrienden zijn geweest... Hij vraagt: 'Simon, houd je ècht van Me? Meer dan de anderen hier doen?' Petrus weet het in z'n hart: hij houdt echt sùperveel van Jezus! En hij antwoordt: 'Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.' Jezus zegt: 'Geef mijn lammeren te eten'. En nog eens vraagt Jezus: 'Simon, houd je van Me?' 'Ja, Heer, U weet dat ik van U houd', zegt Petrus weer. 'Zorg voor mijn schapen', is de tweede opdracht die Jezus hem geeft. Mag hij dat doen? Petrus begrijpt dat Jezus met de schapen de mensen bedoelt die bij Hem horen, en met de lammeren de mensen bedoelt die nog meer over Hem moeten leren, zoals de kinderen. Een grote opdracht, maar wel fijn! Maar dan komt de derde keer die vraag. 'Houd je ècht van me?' En nu wordt Petrus verdrietig. Jezus leek hem net nog te vertrouwen, en aan Petrus de zorg voor Gods mensen toe te vertrouwen. Maar blijkbaar twijfelt Jezus toch nog. En Petrus antwoordt: 'Heer, U weet alles. Dus U wéét hoeveel ik van U houd!'

Dit is genoeg. Jezus geeft hem de derde opdracht: 'Leid mijn schapen'. Nu is Petrus weer blij! Hij weet dat die taak bij hem past. Hij was steeds al een leider in de groep discipelen, maar nu mag hij daarmee doorgaan, en zelfs voor mensen buiten hun kring gaan zorgen. En nu Jezus zelf hem die taak geeft, weet hij dat God hem erbij zal blijven helpen.

—————→  
*lees verder op de volgende bladzijde*

### **Afsluiting**

- Heb met de kinderen een gesprekje over leiding geven. Welke (soorten) leiders kennen ze? Wat doen die? Zijn er in de kerk ook leiders?
- Stel dat de kinderen leiders waren in een kerk of een christelijke organisatie. Geef de kinderen allemaal een leidersrol. Of laat de kinderen zelf rollen verzinnen en stuur dat wat aan. Heb je een grote groep, deel de kinderen dan in groepjes in. Maak evt. kaartjes met de rollen, van tevoren of samen. Laat de kinderen een taak bedenken die iemand met deze rol zou kunnen doen.
- Is het moeilijk een goede leider te zijn? God hielp Petrus. Hij helpt ook nu de mensen met hun taak.

*Auteur: PW*



# Pijnlijke herinnering

## Inleiding

Allereerst een vraag: wie van jullie kent dat gevoel, als je iets verkeerd gedaan of gezegd hebt en je durft het niet te vertellen? Als je bijvoorbeeld stiekem een extra koekje hebt gepakt, of iets wat je zou moeten doen nagelaten hebt? Er zijn vast wel meer voorbeelden. Is het je op school wel eens overkomen dat de juf of meester Of omgekeerd: als iemand jou iets heeft aangedaan en net doet of er niets gebeurd is. Het is soms moeilijk om het ter sprake te brengen, het brengt pijn naar boven, maar aan de andere kant kan het ook opluchten. Soms beseffen anderen niet dat ze iets verkeerd gedaan hebben of gezegd, of durven ze het niet...

## Bijbelverhaal

Dit geldt zeker voor de apostel Petrus! Nadat het allemaal achter de rug is, de arrestatie van Jezus, de kruisiging en de opstanding, weet Petrus dat het moment daar is. Het moment dat hij met de Here Jezus zal praten over wat hij heeft gedaan, in de nacht voor de kruisiging. Het is allemaal achter de rug, de kruisiging, de wonderbaarlijke opstanding die geen van de discipelen had verwacht. Maar nu ze samen de maaltijd hebben gehouden is eigenlijk alles weer zoals eerst -tenminste, zo lijkt het. Toch weet Petrus dat Jezus met hem nog een groot incident te bespreken heeft. Misschien is Petrus ook de hele maaltijd wel gespannen geweest en heeft hij zich afgevraagd wanneer dat moment zou komen.

Petrus weet wat hij verkeerd gedaan heeft, hij heeft maar liefst drie keer ontkend dat hij Jezus kende. Hij was een van de eerste discipelen, geroepen door Jezus, hij heeft alles achter zich gelaten en is meegegaan. Een trouwe apostel, zo kun je Petrus wel omschrijven. Totdat het allemaal anders is geworden, in die ene nacht, waarin het lot van Jezus bepaald werd, liet Petrus zijn Meester vallen als een baksteen. Terwijl Petrus zo'n prachtige plek had in de kring van de Here Jezus, haakte hij af toen het moeilijk werd. Hij was misschien wel bang voor zijn eigen leven, voor de consequenties van het volgen van de Here Jezus. Hoe dat ging staat beschreven in een eerder hoofdstuk van dit Bijbelboek Johannes, in hoofdstuk 18. Jezus is gevangengenomen en wordt verhoord, net als dat in onze tijd gaat. Bij de poort blijft Petrus staan en drie keer wordt Petrus aangesproken over hetzelfde, over het feit dat hij er ook bij hoort. Drie keer, door drie verschillende mensen.

Nadat Petrus drie keer heeft ontkend Jezus te kennen in die nacht, kraait er een haan. Daar zal Petrus heel erg van geschrokken zijn. Hij beseft dat Jezus tijdens het Avondmaal gelijk heeft gehad met zijn voorspelling dat Petrus hem drie keer zou verraden. Petrus heeft natuurlijk veel spijt. Gelukkig is de genade van Jezus veel groter dan wij ons kunnen voorstellen.

Daarom is een goed gesprek belangrijk. Jezus vraagt Petrus op de man af: 'Heb je Mij lief?' Het gaat bij de liefde voor Jezus om de onvoorwaardelijke liefde, waarbij geen ruimte is voor andere dingen -voor andere goden bijvoorbeeld- of dingen die tegen de wil van God in gaan. Jezus volgen, dan gaat het om 100%. Zelf een stap terug doen en alle ruimte geven aan God zelf, aan Christus. De liefde die Jezus vraagt is veel sterker dan de liefde die Petrus belooft. Jezus is machtiger dan Petrus, daarom kan Jezus ook Petrus een nieuwe opdracht geven: 'weid mijn lammeren'. Inderdaad, hierbij gaat het om de jeugd en de kinderen. Dat is een belangrijke opdracht, want jong geleerd is ten slotte oud gedaan. Met het ouderwetse woord 'weiden' wordt eigenlijk 'voeden' of gewoon geestelijk voedsel te geven.

Dan vraagt Jezus nog eens of Petrus Hem echt liefheeft. Petrus begint zich wel af te vragen of Jezus hem wantrouwt. Nog eens antwoordt Petrus bevestigend. Dan krijgt hij nog een opdracht van Jezus, om de schapen te hoeden. Dat is om de gemeente bij elkaar te houden en ook ervoor te zorgen dat ze de gemeente niet verlaten. Voor de derde maal vraagt Jezus aan Petrus of hij Hem daadwerkelijk liefheeft. Dan is Petrus vertwijfeld en bevestigt voor de derde keer dat hij Hem liefheeft. Daar zit inderdaad een consequentie aan, de opdracht van Jezus is deze keer: 'volg Mij'. Volgen heeft gevolgen, misschien ken je het lied wel 'wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren hand'. Nog een versregel van dit gezang is: 'leer mij volgen zonder vragen'. Dat is misschien een van de moeilijkste dingen, we willen zo graag zelf onze eigen baas zijn en doen wat we willen.

Zo heeft Petrus zijn Meester drie keer verraden, maar die Meester is genadig en liefdevol, die heeft drie keer het tegenovergestelde gegeven, Hij heeft bevestigd dat Petrus opnieuw als discipel is aangenomen. Dan vraagt Petrus hoe het met een andere discipel zal gaan, die ook verkeerd is geweest. Maar Jezus zegt dat het niet aan Petrus is om te oordelen, dat zal Hij zelf wel doen. Het heeft geen zin om naar een ander te wijzen, over een ander te oordelen, dat mogen we aan de Hoogste overlaten. Zelfs al ben je nog zo fout geweest, Jezus geeft goedheid en herstel, zodat je weer verder kunt gaan.

*Auteur: EvD*