

16 mei 2021

# Jezus bidt voor ons

Johannes 17:1-13



# Thema: Jezus schenkt ons eeuwig leven

## Projectthema: Ik beloof eeuwig leven

### Doel

De kinderen leren dat Jezus ons een leven tot in eeuwigheid geeft.

### Toelichting

Eeuwig leven is iets dat wij niet volledig kunnen begrijpen. Het is te groot en zo anders dan het leven op deze aarde. Wij kunnen niet over de dood heen kijken. Dat is de grens waarna alles geheimzinnig is. We vinden het al moeilijk ons de toekomst van ons leven hiervoor te stellen. Jezus zegt: wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. Dat begint al in dit leven. We weten dat de volmaakte vreugde komt en zijn daarover nu al blij. De dood is 'maar' een poort die we door moeten om voor altijd geborgen te zijn bij God. Jezus bidt hier voor zijn leerlingen, voor Gods kinderen, dat ze daaraan mogen vasthouden. Dat ze ook als Hij in de hemel is, in deze wereld blijven geloven in zijn overwinning.

### Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus bidt in de hemel voor ons

Richtlijnen: Als inleiding kun je aan de kinderen vragen waar zij voor bidden (zieken, arme mensen, huisdier...). Eigenlijk denk je dan aan die ander en vraagt God of Hij hen wil helpen, beter maken of troosten

Vertel de jongste kinderen dat Jezus naar de hemel is gegaan. Hij is nu bij God, zijn Vader. En daar bidt Hij voor ons. Hij denkt aan ons en weet precies wat wij nodig hebben. Jezus vraagt aan God of Hij ons wil helpen dicht bij Hem te blijven, iedere dag. Jezus bidt voor jou.

### Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus bidt om eeuwig leven

Richtlijnen: Op Hemelvaartsdag hebben we gehoord dat Jezus eens Koning van de wereld zal worden. Verdriet verandert dan in vreugde. Die grootheid (heerlijkheid) bereikt Hij door te sterven en op te staan. Dat is al gebeurd. Nu is Jezus in de hemel, bij zijn Vader, om zijn werk af te maken. Totdat Hij terugkomt, bidt Hij daar voor ons.

Vandaag horen we wat Jezus bidt. Hij bidt voor ons leven op aarde, nu Hij niet bij ons is. We houden het alleen maar vol, als we als gelovigen dicht bij elkaar en samen dicht bij Hem willen blijven. Jezus bidt of God ons vast wil houden, want volhouden in het geloven blijft moeilijk. Jezus wil graag dat wij eeuwig (voor altijd) mogen leven. Nu, hier op aarde en later in de hemel, in Gods Koninkrijk. Jezus bidt dat we altijd veilig zullen zijn in Gods hand door wat Hij op aarde voor ons deed.

### Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus schenkt eeuwig leven

Richtlijnen: Vraag aan de jongeren wat zij zich voorstellen bij eeuwig leven. Is dat altijd in de hemel zingen voor God? Is dat een feest dat nooit meer ophoudt? Of hebben zij een andere voorstelling?

In de Bijbel lezen we dat de toekomst een geheimenis is. Het is groter dan wij kunnen bedenken, het is een wonderlijk cadeau van God. Toch valt er wel iets over te zeggen vanuit het gebed van Jezus in Johannes 17. Eeuwig begint met Jezus zelf, wat Hij voor ons deed, zijn lijden, sterven en opstanding. Daardoor heeft Hij de macht om ons eeuwig leven te geven. Wie gelooft kijkt uit naar de tijd dat Jezus Koning op aarde zal zijn. Nu al, midden in onze soms bedreigende wereld. En als wij sterven gaat dat door. Dan zien we dat het waar is, omdat we bij God doorleven, veilig geborgen voor altijd. Jezus bidt hier voor zijn leerlingen, voor Gods kinderen, dat ze als gelovigen samen met elkaar en samen dicht bij Hem zullen leven. Dat ze ook als Hij in de hemel is, op aarde blijven geloven in zijn overwinning. Jezus bidt zijn Vader dat Hij ons daarvoor de kracht geeft.

Eeuwig leven is dus nu blij en hoopvol geloven in God en eens dankbaar leven bij God. Eén eeuwig leven in twee periodes dus.

### Extra bijbelgedeelte: Johannes 6:47 en 1 Johannes 5:11

(In deze beide verzen staat dat wie gelooft, eeuwig leven heeft. Nu al, dus niet pas straks in de hemel of de nieuwe aarde.)

*Auteur: DW*

# Achtergrondinformatie

## Algemene inleiding

Kun je ooit genoeg doen in dienst van onze Heer Jezus Christus? Ik heb me dat vaak genoeg afgevraagd. En ik realiseer me dat je altijd meer kunt doen dan je deed. Meer bezoeken, meer getuigenis. Je schiet dus tekort. Daarom is het goed dat de Here Jezus voor ons bidt, zoals Hij voor zijn leerlingen gebeden heeft.

We noemen dit gedeelte wel 'het hogepriesterlijk gebed'. Daarmee wordt een van de drie titels van Jezus zichtbaar. Hij is immers koning in het spoor van koning David, profeet in het spoor van Jesaja. Zo is Hij ook Hogepriester als representant van Aäron. Zoals de hogepriester offers brengt voor de zonde en de schuld van de mensen, zo doet Jezus dat. En zoals de hogepriester als enige het Heilige der Heiligen mag betreden om daar in de directe tegenwoordigheid van de Here God te zijn, zo is Jezus als de Zoon van God als het ware zelf dat Heilige der Heiligen. Door Hem woont God bij de mensen!

Als Jezus bidt, is dat niet alleen maar gebed. Zijn bidden is een offer brengen, het is de taak van ons mensen overnemen, het is lijden en sterven. Zo bidt Jezus aan het kruis nog: 'Vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen' (Lucas 23: 34). In dit grote gebed looft Jezus God om zijn grootheid en macht. We horen dat Jezus het werk, Hem opgedragen, heeft volbracht! Hij heeft dus gedaan wat wij onmogelijk kunnen. Dat werk had als kern om de mensen te redden. Hij is immers de tweede Adam (denk aan Johannes 1: in den beginne was het Woord.). Jezus redt ons mensen door zijn Woord. Dat Woord raakt en neemt mensen mee op de weg van God. Omdat Hij de weg van het kruis moet gaan, geeft Hij de zorg voor de mensen aan God zelf over. Zorg in de eerste plaats voor hen die Hem gevolgd zijn. Zij horen bij Christus' huisgezin. Nu mogen ze leven in zijn Naam.

## Vragen.

- Hoe bid jij? Is het meer dan danken en vragen?
- Waarom is de Naam van Jezus zo belangrijk? Let op de betekenis van het woord Jezus!

*Auteur: WPvdH*

## Liederen

Psalm 149

Lied 838 (=Gezang 481)

Lied 526 (=Gezang 166)

Lied 249

Toen de Heer was opgestaan Hemelhoog 199

Ik moet weggaan Hemelhoog 231

Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven Hemelhoog 299

'k Stel mijn vertrouwen Hemelhoog 338

Jezus is... Hemelhoog 348

Onder, boven, voor en achter Hemelhoog 360

*Auteur: PZ*



# Jezus bidt in de hemel voor ons

## Inleiding

Elke avond, als ik mijn twee zoontjes naar bed breng, dan bidden we. We danken God voor de fijne dag. We zeggen sorry als we iets niet goed hebben gedaan. We zeggen sorry tegen elkaar én tegen God. We zeggen dankjewel voor het eten dat we gegeten hebben. Dan vragen we of God ons hoofdje rustig wil maken, zodat we lekker kunnen slapen. Ik laat de jongens hun warme bedje voelen. En daar zeggen we ook dankjewel voor. Want niet iedereen heeft een warm bedje. Of een volle buik. We bidden voor alle andere kinderen. Voor alle andere mensen die geen volle buik hebben. Of die geen warm bedje hebben. En we bidden of wij andere mensen mogen helpen. Elke avond weer. En dan zingen we een liedje. Ik ga slapen ik ben moe. Kennen jullie dat?

Waar bidden jullie thuis vaak voor? Zingen jullie ook liedjes over God?

## Bijbelverhaal

Wij bidden vaak tot God. En we bidden tot Jezus. We vertellen waar we blij van worden. En we vertellen waar we verdrietig van worden. Maar wisten jullie dat Jezus ook bidt? Jezus is nu in de hemel bij God. Wij zien Hem niet meer. Maar Jezus kan ons wel zien. Jezus was eerst op aarde. Daar heeft Hij veel wonderen gedaan. Toen moest Jezus sterven aan het kruis. Maar we weten ook dat Jezus weer opgestaan is.

Maar Jezus kon niet langer op aarde blijven. Hij ging weer naar de hemel. Hij ging weer naar zijn Vader. Naar God toe. Maar Hij is ons niet vergeten. Daar, in de hemel, ziet Hij ons. Hij zorgt voor ons. Jezus kan precies zien wat wij nodig zijn. Als we verdrietig zijn, dan willen we getroost worden. Als we bang zijn, dan willen we geholpen worden. Als we blij zijn, dan is Jezus blij met ons. Jezus doet nog iets anders. Jezus bidt de héle dag door. Hij wil graag dat we altijd in God geloven. En daar bidt Jezus voor.

Bijzonder he? Wij bidden tot Jezus. En Jezus bidt voor ons. Dat doet Jezus, omdat Hij van ons houdt. Hij wil voor ons zorgen. Hij wil ons geven wat we nodig hebben. Jezus wil vooral dat wij elke dag bidden. Dat wij vertellen aan hem wat er in ons hoofdje zit. Blijje dingen, verdrietige dingen. Je mag Jezus alles vertellen. Jezus vindt niets gek of raar. Hij kent jou. En jou. En jou. En mij.

*Auteur: LNZ*



# Jezus bidt om eeuwig leven

Stel je voor dat je juf of meester je de volgende opdracht geeft: Schrijf een brief naar jezelf in de toekomst. Schrijf eens op hoe het er in de toekomst uit zal zien, wat je dan voor beroep hebt, waar je woont, of je getrouwd bent of misschien zelfs kinderen hebt...

Best een moeilijke opdracht, want we weten zo weinig over de toekomst. We weten niet hoe het leven zal gaan. Het laatste jaar, vooral door Corona horen we hier best veel mensen over praten. Zinnen als: Als je me dit vorig jaar had verteld, dan had ik je niet geloofd. Niemand had dit toch kunnen voorspellen? Niemand kan zeggen wanneer we weer normaal kunnen leven en hoelang dit allemaal gaat duren. En een zin die je ook vaak hoort is: mensen willen perspectief, mensen willen weten hoe lang ze nog vol moeten houden met de coronamaatregelen. Ze willen weten wanneer het allemaal afgelopen zal zijn.

Tja wat moeten we hier nu over zeggen of van vinden? Waren we gelukkiger geweest als we van tevoren geweten hadden dat Corona zo veel te zeggen zou hebben over 2021? Hadden de mensen zich beter voorbereid? We weten het niet.

We zijn best vaak met de toekomst bezig, misschien wel meer dan je zelf doorhebt. Je gaat naar school omdat je dingen moet leren. Leren voor de toekomst. Dan kun je hierna naar de Middelbare school en daarna kiezen wat je wilt worden. Je leert zelf je brood smeren, zodat je voor jezelf kunt zorgen. Je krijgt misschien al zakgeld om zelf te leren hoe je met geld om moet gaan.

Ook in ons geloof gaat het best vaak over de toekomst. We hebben afgelopen donderdag Hemelvaartsdag gevierd. Jezus ging terug naar zijn Vader in de hemel. Maar, zeggen we er dan ook bij, Hij komt ooit weer terug! We geloven niet alleen in de geschiedenis, het geloof heeft ons ook iets te zeggen voor de toekomst. Voor de toekomst van ons leven hier op aarde en voor de toekomst van ons leven na dit aardse leven.

Volgende week is het Pinksteren, dan vieren we dat God de Heilige Geest naar de aarde stuurde om de mensen te troosten en te helpen geloven. Troosten als mensen het moeilijk hebben en helpen als mensen vragen hebben rondom het geloof bijvoorbeeld.

Mooi he, als je dan kijkt naar onze tijd met al die moeilijke dingen in de wereld zoals corona. God heeft er al aan gedacht, dat het voor de mensen niet altijd makkelijk zou zijn, Hij heeft zijn Heilige Geest al gegeven ook om ons nu te helpen.

Bij God als vader kunnen we ons nog wel iets voorstellen, het beeld van een vader kennen we, we weten wat een goede vader voor zijn kinderen doet, hoe vaders ook wel eens boos kunnen worden als kinderen zich niet aan de regels houden. Hoe vaders van hun kinderen houden. Jezus als Zoon van God kunnen we ons ook nog wel voorstellen. Maar met de Heilige Geest is dat moeilijker. Die is als de wind, we kunnen Hem voelen, maar niet zien of vangen.

Vandaag staat er een heel bijzonder stuk uit de Bijbel centraal. We noemen dit stukje het Hogepriesterlijk gebed. We lezen in de Bijbel een paar keer gebeden die Jezus heeft gebeden. Dit is er een van.

In de tempel werkte de hogepriester. Deze man was de baas van alle priesters. Een keer per jaar mocht de hogepriester naar het Heilige der Heiligen, de meest bijzondere plek in de tempel, waar de Ark van God staat. De hogepriester bracht een offer voor de schuld en de zonde van de mensen. Aäron was de eerste hogepriester. Jezus vergelijkt zichzelf met een hogepriester. Hij offerde zijn lichaam zoals Aäron dat met een dier deed. Jezus offerde zichzelf voor onze zonden. Jezus is zelf God, het meest heilige op aarde. God offert dus eigenlijk zichzelf. Zoveel houdt God van ons.

Jezus bidt in het stuk van vandaag. Hij bidt dit voordat Hij zal sterven aan het kruis. Hier bidt Hij het op aarde, maar we geloven dat Jezus dit nu in de hemel bidt. Je proeft de liefde van Jezus voor de mensen in dit gebed, voor de mensen toen en nu. Hij wil dat de mensen voor eeuwig bij Hem in de hemel zullen zijn, wat een prachtige toekomst. Luister maar: (cursief is de uitleg bij het Bijbelvers). De tekst is uit de Nieuwe Bijbelvertaling

Vader, het beslissende moment is gekomen. Geef Mij toch mijn plaats naast U in de hemel. Dan kan Ik, uw Zoon, U daar alle eer geven! *Jezus gaat God dus de eer geven in de hemel, dat is zijn lijden en sterven* U hebt Mij macht gegeven over alle mensen. En U hebt de mensen die bij U horen aan Mij gegeven. U wilt dat ik hun het eeuwige leven geef. Dat betekent dat zij U van dichtbij mogen kennen: U, de enige ware God. En dat ze Mij mogen kennen als degene die door U naar de wereld gestuurd is. *Hoorde je het: eeuwig leven, dat wil Jezus ons geven als we God de Vader en Jezus kennen.* Vader, het werk waarvoor U mij gestuurd hebt, heb Ik gedaan en afgemaakt. Zo heb Ik U op aarde alle eer gegeven. Geef Mij nu de hoogste macht en eer bij U in de hemel. Dezelfde macht en eer als toen Ik bij U was voor het begin van de wereld. *Hier laat Jezus ons duidelijk weten dat Hij al in de hemel was voor Hij geboren werd in Betlehem.*

Vader, U hebt zelf mijn leerlingen uitgekozen. Ze zijn van U, en U hebt hen aan Mij gegeven. Aan hen heb Ik laten zien wie U echt bent. En zij hebben uw boodschap aangenomen. Ze weten nu dat alles wat U aan Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt. Ik heb uw boodschap aan hen doorgegeven, en zij hebben die aangenomen. Ze weten dat die boodschap van U komt, en dat U mij werkelijk gestuurd hebt. *Hier leren we dat het niet genoeg is als we alleen luisteren naar de woorden uit de Bijbel, we moeten ze ook aannemen, zelf geloven.*

Vader, Ik bid niet voor de mensen die bij deze wereld horen, maar voor de mensen die bij U horen. Zij zijn van U, en U hebt ze aan Mij gegeven. Want alles wat van Mij is, is van U. En alles wat van U is, is van Mij. Mijn hemelse

macht wordt op aarde zichtbaar door mijn leerlingen. Ik ben straks niet meer in deze wereld, Ik ben op weg naar u toe. Maar mijn leerlingen zullen in deze wereld blijven. Heilige Vader, bescherm hen met uw grote macht, de macht die U ook aan mij gegeven hebt. Dan zullen ze samen één zijn, net zoals Wij samen één zijn. Vader, zolang Ik bij mijn leerlingen was, heb Ik hen beschermd. Ik heb hen beschermd met de grote macht die U aan Mij gegeven hebt. Met niemand van hen is het slecht afgelopen, behalve met Judas. Maar met hem moest het slecht aflopen, want dat stond al in de Heilige boeken. Vader, Ik kom naar U toe. Ik vraag U al die dingen nu Ik nog in de wereld ben. Want Ik wil mijn vreugde doorgeven aan mijn leerlingen, Ik wil dat hun vreugde volmaakt is.

*Er zitten heel veel dingen in dit bijzondere gebed van Jezus. Maar vandaag mogen we vooral letten op feit dat Jezus ons beschermd heeft met zijn goddelijke macht. Wat er ook gebeurt vandaag, volgende week, volgende maand, volgend jaar of nog verder weg in de toekomst. Jezus weet al wat er met Hem gaat gebeuren. Hij gaat terug naar zijn Vader. Hij leert ons dat wij ook naar Hem toe mogen als we in Hem geloven.*

*Let op het einde: Jezus wil zijn vreugde aan ons doorgeven. Vreugde is meer dan happy zijn, vrolijk zijn, vreugde kan ook met een traan in je ogen.*

*Dit gebed van Jezus gaf de leerlingen toen vast en zeker kracht om door te gaan. Vandaag geeft het ook kracht, moed en vreugde om door te gaan totdat de eeuwige toekomst begint.*

*Auteur: CdG*



# Jezus schenkt eeuwig leven

## Inleiding

- Wanneer bid jij? Vertel. Wat vraag je dan of zeg je dan? Is het belangrijk om te bidden? Waarom?
- Heeft er wel eens iemand met jou gebeden, voor jou gebeden? Misschien was je ziek, had je verdriet of pijn of moest je een spreekbeurt houden, vind je het dan fijn als er iemand voor jou bidt? Waarom? Wat gebeurt er als iemand bidt? Geloof je dat?
- Stel je voor dat je iets verkeerd hebt gedaan, echt iets wat fout is. Je schaamt je ervoor, hebt spijt. Wat doe je dan? Mag je dan bidden? Luistert God dan nog wel naar jou? Wat denk je?

Je mag altijd bidden, ook als je verkeerde dingen hebt gedaan. Denk nooit dat Jezus dan misschien niet naar je wil luisteren. Hij luistert altijd. Als je spijt hebt dan mag je altijd bij Hem komen. Hij wil vergeven.

## Bijbelverhaal

Met een verdrietig gezicht zit Anita in de kerkbank. Ze heeft niet veel gehoord van wat de dominee heeft verteld. Soms begrijpt ze het wel, maar vandaag kan ze haar gedachten er maar niet bijhouden. Ze zit veilig tussen papa en mama in, maar ziet hoe mama vecht tegen haar tranen en ook papa steeds moet slikken. Ook haar eigen hart zit vol verdriet. 'Amen', hoort ze de dominee zeggen. De preek is afgelopen. He, de dominee stopt niet. Hij heeft toch 'Amen' gezegd? 'We hebben zojuist gehoord dat Jezus in de hemel voor mensen bidt. Misschien heeft u het ook wel nodig dat iemand voor u bidt,' gaat de dominee verder. 'Achter in de kerk staan een paar stoelen. Als u wilt dat iemand met u bidt, ga dan na afloop van de dienst daar naartoe, dan zal iemand met u bidden'. Het slotlied wordt ingezet. Papa en mama kijken elkaar aan. Anita kijkt van de een naar de ander. De laatste psalm kan Anita niet meezingen en ook papa en mama bewegen nauwelijks hun lippen. Nadat de dominee de zegen heeft uitgesproken gaan de mensen naar huis. Mama fluistert: 'Anita, vind je het fijn als er mensen zijn die met ons bidden?' Anita knikt. Met z'n drieën lopen ze naar de stoelen. Daar zit een echt-paar. Papa vertelt met trillende stem: 'Mijn vrouw heeft de afgelopen week te horen gekregen dat ze kanker heeft. We zouden het fijn vinden als u met ons hiervoor bidt en alles aan de Here Jezus vertelt'. Anita begint te huilen. De mevrouw legt een arm om Anita heen en begint te bidden. Ze bidt voor Anita en voor mama en de meneer bidt voor papa. Ze vertelt alle zorgen aan de Here Jezus. Langzaam wordt Anita rustiger. Ze droogt haar tranen. Het echtpaar belooft dat ze de komende weken voor hen zullen bidden. Papa en mama glimlachen en zuchten diep. Ze weten het, de Here Jezus weet alles. Hij zal voor hen zorgen, ook in deze moeilijke tijd.

Dat bidden belangrijk is, weet natuurlijk niemand beter dan de Here Jezus zelf. De discipelen verbaasden zich over Jezus' bidden en vroegen Hem zelfs een keer: 'Here Jezus, leert U ons hoe wij moeten bidden?'. Vaak trok Jezus zich terug in de bergen om met zijn hemelse Vader alleen te zijn. Nu kijken de discipelen naar Jezus en zien hoe Hij omhoogkijkt, naar de hemel en begint: '*Vader in de hemel, het is zover. Laat zien hoe groot en machtig uw Zoon is, dan kan Hij laten zien hoe groot en machtig U bent.*

*U hebt Hem macht gegeven over alle mensen, om aan iedereen die U Hem hebt toevertrouwd, eeuwig leven te geven. Het eeuwige leven is dat zij U kennen als de enig ware God, en Jezus Christus die U naar de aarde hebt gestuurd. Ik heb de mensen laten zien hoe groot uw macht en majesteit zijn. Daarmee heb Ik gedaan wat U Mij had opgedragen. Vader, laat Mij nu bij U terugkomen om de eer en de heerlijkheid te ontvangen die Ik voor het ontstaan van de wereld al had.'*

Jezus vraagt of Hij voor altijd weer terug mag komen bij zijn Vader in de hemel waar Hij ook vandaan kwam voor Hij in Betlehem werd geboren. Wat ziet Hij er naar uit om daar, in de hemel, bij zijn Vader te zijn en Hem te eren. Maar begrijpen de discipelen het goed? Jezus vraagt ook of Hij de mensen die bij Hem horen eeuwig leven mag geven. Dus straks in de hemel bij Hem mogen zijn. Wat geweldig dat Jezus zo voor zijn discipelen en voor andere mensen bidt. Voor altijd bij God zijn. Niet alleen drie jaar lang op aarde rondwandelen met Hem, hoe fijn dat ook is. Maar in de hemel is alles volmaakt. Niemand zal meer iets verkeerd doen. Daar is geen boosheid meer. Op deze aarde wel, toen en ook nu nog.

Ze luisteren verder naar het gebed van hun Meester: '*Ik verlaat de wereld en kom bij U, maar zij blijven nog in de wereld. Lieve Vader, bescherm hen in uw naam. Zolang Ik bij hen was, beschermde Ik hen in uw naam'*.

Wow! Jezus bidt voor zijn leerlingen. Hij weet dat ze het heel moeilijk zullen krijgen als Hij niet meer bij hen is. Ze hebben bescherming nodig. Ook zullen ze zijn kracht hard nodig hebben. Gaaf he, om te horen dat Jezus voor zijn discipelen bidt. Misschien heeft er iemand wel eens voor jou, of met jou gebeden. Bijvoorbeeld je ouders. Dat is fijn. Maar stel je voor dat Jezus zelf voor jou bidt. Dat is helemaal super. Ik wou dat ik tot dat groepje discipelen hoorde....

Of bidt Jezus ook nu voor ons?

Zeker weten! Als je bij Hem hoort, dan bidt Hij elke dag voor jou. Goed om te weten he? Hij ziet alles, hoort alles, weet waar we mee bezig zijn en weet dus ook wat we nodig hebben. Dus Jezus bidt voor jou en mij en ik mag zelf ook altijd vragen of Hij mij wil helpen. Mooi he?

*lees verder op de volgende bladzijde*

En we blijven net zo lang bidden, totdat Jezus ons roept en wij voor altijd bij Hem mogen zijn. Wanneer dat zal zijn weten we niet. Sommige mensen sterven als ze oud zijn, maar er sterven ook mensen jong, soms zelfs kinderen. Daarom is het zo belangrijk in Hem te blijven geloven, je leven lang. Lees de Bijbel, bid, ga naar de kerk, zondagschool of jeugdgroep. Vertel Hem alles wat je bezighoudt, wat je dwarszit. Dank Hem en vraag vergeving. Bid en vertrouw op God. Dan staat de poort van de hemel wagenwijd voor je open als je sterft en mag je voor altijd bij God, bij Jezus zijn. Dat is geweldig!

### **Gebed**

Ga met de kinderen bidden. Wat zijn ze gewend? Dat u alleen bidt of zijn er kinderen die ook durven bidden? Vraag naar gebedsonderwerpen en bid daarvoor. Misschien zijn er kinderen die zelf gebed nodig hebben en daarom vragen. Voor zieke ouders of andere familieleden. Voor de juiste schoolkeuze. Voor hun twijfels... enz. Als het heel erg persoonlijk is, laat iemand hen dan even apart nemen, zodat de andere kinderen niet horen waarvoor gebeden wordt.

*Auteur: JvVvN*