

27 februari 2022

Kajafas bedenkt het plan om Jezus te doden

Johannes 11:45-57



Thema: Jezus wordt te gevaarlijk

PROJECTTITEL: JEZUS MAAKT HET VERSCHIL

Projectthema: Gevaar of liefde?

Doel

De kinderen ontdekken dat hogepriesters en Farizeeën besluiten dat Jezus gedood moet worden.

Toelichting

Jezus noemt zichzelf de Messias, Gods Zoon. Zijn woorden en daden zijn die van God zelf. Zijn vijanden proberen Jezus te vergeefs te stenen. Wanneer Jezus vervolgens Lazarus uit de dood opwekt, is voor de Joodse leiders de maat vol. Straks grijpen de Romeinen nog in, omdat het volk Jezus gelooft en in opstand komt. Dan verbieden ze alle eredienst voor de HEER. De hogepriester overtuigt het Sanhedrin ervan dat de beste oplossing is Jezus te doden in plaats van heel het volk verloren te laten gaan. Zonder het te willen legt hij uit waarom Jezus op aarde is: sterven voor de schuld van iedereen die kind van God wil zijn.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Een gemeen plan

Richtlijnen: Vertel aan de jongste kinderen kort dat Jezus Lazarus uit zijn graf roept. Lazarus leeft weer en zijn zussen zijn erg blij. Ze bedanken Jezus en God in de hemel. Toch zijn er mensen die niet blij zijn met Jezus. Dat zijn de Farizeeën. Zij vinden Jezus gevaarlijk. De mensen luisteren beter naar Hem dan naar henzelf. Dat willen ze niet. Hun baas, de hogepriester Kajafas, bedenkt een plan. Als ze Jezus doden, kan Hij niet meer vertellen over God en geen wonderen meer doen. Wat gemeen!

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus wordt te gevaarlijk

Richtlijnen: Vertel eenvoudig over het overleg van de Joodse leiders nadat Lazarus uit de dood is opgewekt en veel mensen in Jezus geloven. Leg de nadruk op de gevaren die zij zien. De Farizeeën vinden Jezus erg bedreigend. Hij zegt dat Hij Gods woorden spreekt en wonderen kan doen, omdat Hij Gods Zoon, God zelf is. In de wet van Mozes staat daarop (godslastering) de doodstraf (Leviticus 24:10). Jezus is dus erg geliefd onder het volk en dat ondermijnt hun eigen gezag. Wanneer Jezus Lazarus opwekt uit de dood en velen in Hem geloven, zijn ze bang voor het verwijt van de Romeinen dat het volk daardoor onrustig wordt. Jezus is een gevaar voor het geloof, voor hun gezag en voor de rust in het land. Hoe lossen ze dat op? Ze proberen Jezus nog voor het Pascha te doden, voordat Jeruzalem volstroomt met mensen om het grote feest te vieren.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus moet dood: dat is landsbelang

Richtlijnen: Wat vinden de jongeren ervan dat ze moeten omrijden, als de weg afgesloten is voor een groot ongeluk? Wat vinden ze ervan als iemand wordt aangehouden, omdat hij lijkt op iemand die net ingebroken heeft, maar alleen toevallig in de buurt was? Wat vinden zij ervan als iemand met een buitenlandse naam met een smoesje een baan niet krijgt, omdat de directeur alleen Nederlanders wil in zijn bedrijf? Vermoedelijk hebben ze voor de eerste twee voorbeelden begrip. Jouw rechten moeten even wijken voor een hoger doel. Maar de directeur misbruikt gewoon zijn macht om zijn eigen ideeën te volgen.

Hogepriester Kajafas misbruikt ook zijn macht. Hij vindt Jezus te populair en te gevaarlijk voor de positie van de Farizeeën en Schriftgeleerden. Hij doet net of Hij God zelf is. Wanneer Jezus Lazarus opwekt uit de dood en velen in Hem geloven, is de maat vol.

Hogepriester Kajafas zegt dan: Het is belangrijk voor iedereen dat Jezus sterft. Beter één persoon dood dan een heel land in de problemen. Maar wat is nu in het landsbelang: een levende Jezus of een dode Jezus? Begrijpt Kajafas wel dat Jezus de liefde van God laat zien. Dat Hij gekomen is om Israël en heel de wereld te verlossen? Kajafas kan zijn hatelijke ideeën met deze smoes doordrukken en Jezus wordt het slachtoffer.

Redeneren de jongeren Jezus wel eens weg, omdat ze hun eigen zin willen doen en de woorden van Jezus in de Bijbel daarvoor te lastig zijn?

Extra Bijbelgedeelte: 2 Korintiërs 5:14-15

(Paulus zegt: Het was Gods doel dat Jezus in plaats van alle zondaren zou sterven om hen te redden. Eén sterft in het lang van de wereld. God liet ons niet op Golgota komen, omdat Jezus daar Gods werk deed.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte

In Johannes 10: 31-32 hebben de Joden geprobeerd Jezus te stenen. Aan de ene kant waarden ze het goede dat Jezus doet, anderzijds willen ze niet dat Jezus zich Gods Zoon noemt.

Voor Israëlieten is het vanzelfsprekend was om God te zien als een grote en machtige en ongenaakbare God. Dat zeggen de Schriften. Juist daarom is het voor de Joden moeilijk geweest om te aanvaarden dat deze hoge God zich zou willen verbinden aan en neerdalen op de aarde. Juist in Jezus is die gemeenschap er. God heeft Hem gezonden om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken en te realiseren.

Door de woorden en daden van Jezus ontstaat er een crisis, verdeeldheid. Gods volk wordt uitgedaagd te kiezen: is Hij bezeten of Gods Zoon (Joh. 10:20-21)

Zeker nadat Jezus Lazarus uit de dood heeft opgewekt, bestaat het risico dat steeds meer mensen in Hem zullen geloven. De Farizeeën worden bang, als hun wordt verteld wat in Betanië gebeurde. Als we Hem zijn gang laten gaan, wordt Jezus een bedreiging.

De conclusie is duidelijk: Jezus moet snel uit de weg worden geruimd. Want zij, de priesters, zij zijn het toch die de middelaars tot God zijn! Zij moeten met hun kennis en gezag het volk leiden in het geloof. Maar Jezus beschouwt hen als de onwaardige priesters die Gods wet verachten en hun eigen aanzien vooropstellen. (Maleachi 1:6)

Jezus daden wakkeren dus de onrust bij de leiders van het volk aan. Het aanzien van Jezus neemt toe en stijgt tot voor de leiders van het volk onaanvaardbare proporties door de opwekking uit de dood van Lazarus. Maar dat zeggen ze niet openlijk. Ze zoeken een uitvlucht, een reden om hun haat tegen Jezus te verdedigen.

Onder het volk ontstaat door Jezus onrust. Sluimerende messiaanse en dus nationalistische gevoelens worden wakker. De Romeinse bezetter zal denken dat er een opstand op komst is. Er mogen geen conflicten komen die de bezetters argumenten verschaffen om tussenbeide te komen, mogelijk de tempeldienst te verbieden. Zij, de priesters, de Schriftgeleerden en de oudsten, zullen opzijgeschoven worden, terwijl zij de leiders van Israël horen te zijn.

Kajafas verwoordt deze onrust. Hij spreekt als de door de Romeinen aangestelde hogepriester, met ook in het achterhoofd de behoefte om zijn eigen positie te behouden. Zijn betoog eindigt met opzweepend: 'Beseft toch dat het in jullie belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat' (vs. 50).

Wat nuttig is in hun ogen, voor hun belang, dat is goed. Ook als Jezus daarvan het slachtoffer wordt. Beter Hij dood, dan Israël in de problemen. De boodschap van Kajafas komt over bij de andere leiders en ze besluiten om Jezus te doden. Hoewel Kajafas het zo niet bedoeld, zegt hij precies wat Gods opdracht voor Jezus is. Hij moet sterven zodat anderen niet verloren gaan. Door zijn sterven mogen zij leven.

Jezus moet op zijn tellen passen, anders verliest Hij zijn vrijheid. Hij kan zelfs worden gedood. Hij vertrekt daarom met zijn discipelen naar een de stad Efraïm', dicht bij de woestijn. Daar kan Hij in geval van nood naar toe vluchten. Jezus' tijd is nog niet gekomen. Zo blijft het tot kort voor Pesach. De feestgangers wachten op Hem in de hoop veel van Hem te ontvangen. De Joodse leiders wachten ook op Jezus, zodat ze Hem kunnen arresteren. Hoe gevaarlijk ook, Jezus zal Gods liefde geven.

Auteur: DW

Liederen

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Psalm 1 | |
| Lied 558 | (=Gezang 178 LvdK) |
| Lied 539 | |
| Jezus is | Hemelhoog 348 |
| Hij is de Rots | Hemelhoog 340 |
| King Jesus is all | Hemelhoog 353 |
| 'k Heb Jezus nodig | Hemelhoog 299 |
| Jezus is de goede Herder | Hemelhoog 428 |

Auteur: PZ



Een gemeen plan

Bijbelvertelling

Marta en Maria zijn heel erg verdrietig. Hun broer Lazarus is gestorven. Toen Lazarus ziek was hebben Marta en Maria een man naar Jezus gestuurd. Die man moest aan Jezus vragen om naar het huis van Lazarus te komen, om te helpen, om Lazarus weer beter te maken. De man heeft dat gevraagd maar Jezus kwam niet meteen.....Hij is er nu pas en Lazarus is al gestorven. Het is druk in het huis van Marta en Maria. Veel mensen zijn gekomen om te troosten.

‘Jezus is er’, roept iemand. Marta gaat meteen naar Jezus toe. ‘Heer, als U er eerder was geweest dan leefde Lazarus misschien nog. ‘Marta, en ook Maria, zijn toch heel blij dat Jezus is gekomen. Hij troost hen.

‘Waar hebben jullie Lazarus neergelegd’ vraagt Jezus. ‘Kom maar mee’, zeggen Marta en Maria, ‘we zullen het U laten zien,’ Ze huilen en Jezus moet ook huilen, ze zijn allemaal erg verdrietig. Lazarus was een goede vriend van Jezus.

Jezus kijkt naar het graf. ‘Haal de steen weg’ zegt Hij. Sterke mannen rollen de steen weg. Jezus bidt. Hij praat tegen God, zijn Vader in de hemel. ‘Vader, ik dank U dat U naar mij luistert, dat doet U altijd. Ik bid zodat alle mensen hier in U zullen geloven en weten dat U mij naar de wereld gestuurd heeft.’

En dan gebeurt er een wonder. Er loopt iemand naar buiten, het graf uit. Het is Lazarus! Hij leeft weer. Heel veel mensen zien het en willen ook in God geloven en bij Hem horen. Ze geloven dat Jezus de Zoon van God is.

Toch zijn er ook mensen die niet blij zijn met Jezus. Dat zijn de Farizeeën. Zij vinden Jezus gevaarlijk. De mensen luisteren beter naar Jezus dan naar hen. Dat willen ze niet. Hun baas, de hogepriester Kajafas, bedenkt een plan. Als ze Jezus doden, kan Hij niet meer vertellen over God en geen wonderen meer doen. Wat gemeen!

Gelukkig heeft Jezus ook veel goede vrienden en zijn er heel veel mensen die van Hem houden.

God in de hemel zal altijd voor Jezus zorgen. Ook als er een gemeen plan bedacht wordt. God zorgt dat alles weer goed komt.

Gebed

Heer in de hemel, wat waren Marta en Maria verdrietig. Wij zijn ook wel eens verdrietig. Zoals Jezus troost gaf aan Marta en Maria zo kunt U ons troosten, zodat wij weten dat U altijd bij ons bent en voor ons zorgt. Help ons om dat nooit te vergeten. Amen.

Auteur: IFF



Jezus wordt te gevaarlijk

Inleiding

Er is een wonder gebeurd! Ken je Lazarus? Hij heeft twee zussen: Maria en Marta. Ze zijn goede vrienden van de Here Jezus. Lazarus was ziek geworden en is gestorven. Hun vriend Jezus is gekomen en ging naar het graf waar Lazarus was begraven. Daar huilde Jezus om Lazarus. Maar niet lang. Hij riep Lazarus bij zijn naam en Lazarus kwam uit het graf. En nu leeft hij weer! Ja, er is een groot wonder gebeurd. En iedereen praat erover. Luister maar mee.

Vertelling

Het is druk, iedereen praat door elkaar. 'Ja, ik heb het gehoord van Zimon en jij, van wie heb jij het gehoord?' 'Ik hoorde het van Avram en die heeft het gehoord van Levi. Hij was er zelf bij, dus het moet wel waar zijn.' 'Nou, ik vind het wel vreemd hoor. Dat kan toch helemaal niet? Iemand die gestorven is en in het graf ligt, kan er niet weer uit komen. Dat heb ik nog nooit gehoord!' De mannen kijken elkaar aan en schudden met hun hoofd naar elkaar. 'Toch is het echt waar,' zegt Tobin, 'Ik sprak iemand die de zus van Lazarus kent. Ja, ze heet Maria. En zij vertelde dat haar broer Lazarus echt gestorven was. Hij lag al een vier dagen in het graf toen Jezus bij hen kwam. Maria wist dat Jezus te laat was. Maar Jezus wilde het graf zien. En toen is het gebeurd. Hij riep zijn naam en Lazarus kwam uit het graf! Dit moet wel waar zijn. Maar de priesters hebben wel gelijk hoor, er moet wat gebeuren, we moeten er wat aan doen!' Tobin kijkt de mannen waarmee hij in gesprek is aan. Tja, er moet wat gebeuren, maar wat? Gelukkig kunnen ze daar vandaag met elkaar over praten. De priesters en de Farizeeën hebben iedereen gevraagd om vandaag te komen, om samen te overleggen wat er moet gaan gebeuren. Iemand roept: 'Wat moeten we doen? Die man, die Jezus, doet heel veel tekenen en wonderen.' 'Ja dat is zo,' hoor je van verschillende kanten zeggen. En iemand anders zegt: 'Als we Hem zo door laten gaan, dan gaat straks iedereen in Hem geloven. Wat zal er dan met ons gebeuren? Misschien willen de Romeinen dan onze tempel verwoesten of misschien zelfs wel ons hele volk.' Tobin knikt. Hoe kan dit nu opgelost worden?

Dan wordt het langzaam stiller. Iedereen kijkt naar de deur van de zaal. Daar is net Kajafas door binnengekomen. Kajafas is dit jaar de hogepriester, de belangrijkste man van hen allemaal. De andere priesters en de Farizeeën kijken hem vol verwachting aan. Hier en daar hoor je nog wat gefluister van stemmen, maar al snel is het helemaal stil. Kajafas kijkt de zaal rond en begint te spreken. 'Luister, jullie snappen er niets van, helemaal niets! Wat is het beste voor onszelf om te doen? Het is toch veel beter dat er één mens sterft voor het volk en dat niet het hele volk verloren gaat?' Een aantal mannen knikt, zij snappen wat Kajafas hier bedoelt. Andere mannen begrijpen nog niet wat Kajafas bedoelt. Kajafas zelf kijkt triomfantelijk rond, wat is het toch fijn als je de baas bent en als je goede ideeën hebt. Maar is dit goede idee wel een idee van Kajafas zelf? Ja, het is zijn gemene plan. Maar

toch ook nee, de Here God laat Kajafas spreken als een profeet. Hier vertelt Kajafas eigenlijk dat de Here Jezus zal sterven voor het volk en zelfs voor alle mensen die in Hem geloven, waar ze ook op de wereld wonen. Maar dat weet Kajafas zelf nog niet en daarom is hij blij dat hij de baas is.

'Er is eigenlijk maar één mogelijkheid,' zegt Kajafas nog een keer. 'Het is beter dat die Jezus sterft, dan dat wij straks allemaal in de problemen komen met de Romeinen. En dan kan Hij ook niet meer overal vertellen over God en wonderen doen. Als dat gaat lukken, dan zullen de mensen weer naar ons luisteren en doen wat wij zeggen.' 'Wat een goed plan van Kajafas,' zeggen de andere priesters en Farizeeën. 'Dan zijn we van alle problemen met Jezus af.' En zo is de afspraak gemaakt, de rust keert weer terug. De priesters en Farizeeën zijn er klaar voor om Jezus te pakken te nemen, zodat er geen problemen meer zijn in de stad en in het land. Jezus hoort van de bijeenkomst van de priesters en Farizeeën en Hij hoort wat er over Hem gezegd is en wat er afgesproken is. Daarom zegt Hij tegen zijn vrienden: 'Kom, ga met Mij mee. Wij blijven hier niet langer in de stad waar het onveilig is, maar zoeken een andere plaats om voorlopig veilig te kunnen wonen.' En zo gaan ze met elkaar op reis. Ze komen bij de stad Efraïm, dicht bij de woestijn. 'Hier blijven wij een poosje,' zegt Jezus tegen zijn vrienden.

Het is bijna Pesach, het Joodse paasfeest. Het is daarom al drukker in de stad dan normaal. Veel mensen komen al een paar dagen eerder naar de stad, zodat ze zich kunnen voorbereiden op het feest dat gaat komen. Onder deze mensen zijn ook veel mensen die hebben gehoord over Jezus. Ze willen Hem graag zien, misschien zien ze wel een wonder. En ze willen Hem graag horen, misschien vertelt Hij nog wel een mooi verhaal. Sommige mensen hebben Jezus al eens gezien en gehoord, anderen hebben alleen verhalen over Hem gehoord en zijn nieuwsgierig. Ze vragen overal rond. 'Weet u waar Jezus is? Logeert Hij hier ergens in de stad?' Maar niemand weet waar de Here Jezus is. De feestvierende mensen zijn niet de enigen die op zoek zijn naar Jezus. Ook de priester, Farizeeën en hogepriester Kajafas zijn op zoek. Tegen iedereen zeggen ze: 'Als iemand weet waar Jezus is, moet hij dat tegen ons zeggen.' Maar niemand die het weet. Ook al duurt het langer, de priesters en Farizeeën vergeten niet wat ze van plan zijn: ze zullen Jezus gevangen nemen en doden.

Gebed

Here Jezus, wij weten dat U wonderen kunt doen. U heeft Lazarus uit de dood teruggehaald omdat U van hem hield. U houdt ook van ons. Voor ons heeft U ook een wonder gedaan: U bent voor ons gestorven aan het kruis en weer opgestaan uit de dood. U hebt de straf voor ons gedragen. Wij willen U daarvoor bedanken. Amen.

Auteur: JvdM



Jezus moet dood... dat is landsbelang

Inleidend gesprek

- Wat vinden jullie ervan als je moet omrijden, omdat de weg afgesloten is voor een groot ongeluk?
- Iemand wordt aangehouden, omdat hij lijkt op iemand die net ingebroken heeft. Maar hij was toevallig in de buurt? Wat vind je daarvan?
- Wat vinden de kinderen ervan als iemand met een buitenlandse naam met een smoesje een baan niet krijgt, omdat de directeur alleen Nederlanders wil in zijn bedrijf?

Vermoedelijk hebben ze voor de eerste twee voorbeelden begrip. Jouw rechten moeten even wijken voor een hoger doel. Maar de directeur misbruikt gewoon zijn macht om zijn eigen ideeën te volgen. Iemand in ons verhaal van vandaag misbruikt ook zijn macht. Wie is dat? Ik ben benieuwd of je dat zult ontdekken.

Bijbelverhaal

Handenwrijvend staan de Farizeeërs en Schriftgeleerden bij elkaar. Houdt het nu nooit op met die Jezus. Joden hebben geprobeerd Hem te stenigen, maar dat mislukte helaas. Dan zouden ze in ieder geval nu al van Hem af zijn geweest. Maar Hij wordt alleen maar populairder en krijgt steeds meer volgelingen. Jezus heeft zelfs zijn vriend Lazarus uit de dood opgewekt. Reken maar dat dat verhaal als een lopend vuurtje door het land gaat. 'Heb je gehoord wat Jezus heeft gedaan? Hij heeft iemand die dood was weer levend gemaakt!'

'Echt waar? Is dat echt gebeurd? Dat kan toch niet?'
'Wist je dat dan nog niet? Overal wordt er over gesproken. De Joden die er waren om Maria te troosten, waren getuigen van dit wonder en gingen ook in Jezus geloven. Zij hebben met eigen ogen gezien wat daar gebeurde. Hij lag al vier dagen in het graf, Jezus riep hem en daar stond Lazarus'.

Zo verspreidt het nieuws zich van mond tot mond. Ook de Farizeeërs komt ter ore wat Jezus heeft gedaan, maar vooral ook dat Hij zoveel volgelingen krijgt. Dat baart hen zorgen. Ze roepen de Schriftgeleerden, Farizeeërs en de Joodse leiders bij elkaar. 'We moeten wat doen. Deze man blijft maar wonderen doen. Als we Hem niet tegenhouden zal straks iedereen nog in Hem gaan geloven en wat zal er dan met ons gebeuren?'

'Dat zullen de Romeinen nooit goed vinden, dat iedereen achter Jezus aan gaat lopen', weet een ander. 'Ik denk dat ze dan onze tempel verwoesten en ons volk zullen vernietigen. Dat mag niet gebeuren. Daar moeten wij over waken. Dat is onze plicht. We moeten iets doen. Onze positie is in gevaar. Straks schuift Hij ons nog opzij, terwijl wij zijn aangesteld om ons volk te leiden en niet die Jezus! Wij weten wat er in de wet staat.'

De leiders van het Joodse volk zijn er vast van overtuigd dat Jezus een groot gevaar is, terwijl er andere Joden zijn die juist in Hem gaan geloven en zijn volgelingen worden. Hoe moet dit aflopen?

Kajafas is uitgeroepen tot hogepriester. Het probleem van Jezus wordt hem voorgelegd. Hij is er gauw uit. Hij vindt de macht die Jezus heeft te groot. Die Jezus is te populair en een gevaar voor de positie van de Farizeeërs en Schriftgeleerden. 'Jullie begrijpen er helemaal niets van', zegt hij tegen de verzamelde leiders. 'Snappen jullie dan niet wat het beste voor jullie is?' De Schriftgeleerden, Farizeeërs en de leiders van het Joodse volk staan aandachtig te luisteren. Kajafas gaat verder. 'Het is belangrijk voor iedereen dat Jezus sterft. Beter één persoon dood dan een heel land in de problemen. Jullie weten wat er gebeurt als we die Jezus zijn gang laten gaan'. Hij wacht even en kijkt de mannen indringend aan.

Ik vraag me trouwens af of Kajafas begrijpt wat hij zegt. Jezus laat Gods liefde zien. Hij is gekomen voor de hele wereld om Joden en alle andere mensen te redden. Wat is nou in het landsbelang? Een levende of een dode Jezus? Kajafas zal zijn hatelijke ideeën doordrukken met deze smoes en Jezus wordt het slachtoffer. 'Het is belangrijk voor iedereen dat Jezus sterft', herhaalt Kajafas. Deze hogepriester beseft helemaal niet dat hij zojuist woorden heeft gesproken die van God komen. Jezus moet inderdaad sterven voor de mensen. Zo is het plan van God. Hij gebruikt Kajafas als profeet, die woorden van God doorgeeft aan de mensen. Door de dood van Jezus zullen Joden en de andere mensen samen één volk worden als ze in Hem geloven.

Vanaf die dag maken de leiders plannen om Jezus te doden. Jezus reist daarom niet langer rond in Judea. Hij vertrekt naar een stad die Efraïm heet, dicht bij de woestijn. Daar verblijft Hij een tijdje met zijn leerlingen.

Het Joodse paasfeest is bijna aangebroken. En zoals altijd reizen veel mensen naar Jeruzalem om daar samen het feest te vieren. Ook uit Judea komen ze om het Pascha voor te bereiden. Terwijl ze in de tempel samen zijn gekomen vragen ze zich af waar Jezus blijft. 'Wat denk je, zal Jezus nog naar Jeruzalem komen voor dit feest? Dit feest is voor de Joden zo belangrijk. Hij zal toch niet wegblijven?'

De priesters en de Farizeeërs hebben de mensen een bevel gegeven: 'Als iemand weet waar Jezus is, moet hij dat tegen ons zeggen. Wij moeten dat weten'.
Waarom? Maar van een ding zijn ze overtuigd: het is het allerbeste voor ons allemaal als Jezus dood is. Dan zal de rust weerkeren... denken ze.

Vraag

Wie misbruikt in dit verhaal zijn macht? Waarom vind je dat?

Auteur: JVVvN