

Protestantse Kerk



BELEIDSPLAN

HERVORMDE GEMEENTE VRIEZENVEEN

WIJK MIDDEN

'Ontvangen en doorgeven'

Ds. Jac. Jongejan
Henk Kleise
Jeroen Nieuwenhuizen
Marry Pool

Vastgesteld mei 2013

INLEIDING

Overeenkomstig ordinantie 4, artikel 7.1 en artikel 8.5 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft Wijkgemeente Midden van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen een beleidsplan opgesteld.

Wijk Midden van Hervormd Vriezenveen is een nieuwe wijk, gevormd na de herindeling van de wijken in 2011. Hiermee is een veelkleurige wijkgemeente ontstaan van mensen die ieder op hun eigen manier invulling geven aan hun geloofsbeleving, maar wel vanuit die Ene basis, Jezus Christus. In Jezus Christus zijn wij één. Hem belijden wij als onze enige Heiland en Zaligmaker. In Hem, als het Hoofd, erkennen wij elkaar als leden van hetzelfde Lichaam, dat Zijn werk mag voortzetten totdat Hij wederkomt. Aan Zijn voeten mogen we elkaar zien en aanvaarden als broeders en zusters.

In dit beleidsplan willen we handen en voeten geven aan het beleid waar we als wijkgemeente voor staan.

Allereerst wordt de Bijbelse visie omtrent gemeente-zijn toegelicht.

In de hoofdstukken 'visie' en 'missie' wordt dit vertaald naar wat dit voor onze wijkgemeente betekent en wordt verwoord 'waar we voor staan' en 'waar we voor gaan'. Vervolgens worden de concrete beleidsuitgangspunten nader uitgewerkt.

Ten slotte is het geheel waarvoor we willen staan als wijk Midden te lezen in twee A4tjes .

Omdat het ons verlangen is elkaar te stimuleren en aan te sporen om hetgeen we van onze Schepper en in Jezus Christus ontvangen hebben in ons leven door te geven, heeft dit beleidsplan de titel 'Ontvangen en Doorgeven' meegekregen.

BIJBELSE GEMEENTEVISIE

De Bijbel, Gods Woord en de bron en norm voor de christelijke leer en het christelijk leven, schetst ons het volgende beeld van de christelijke kerk of gemeente (de begrippen 'kerk' en 'gemeente' worden in het vervolg door elkaar gebruikt; uit het verband zal blijken of de universele dan wel de plaatselijke gemeente bedoeld wordt of beide). Achtereenvolgens komen de volgende aspecten aan de orde:

1. de identiteit van de gemeente
2. de roeping van de gemeente
3. de doelen van de gemeente

1. DE IDENTITEIT VAN DE GEMEENTE

De gemeente bestaat uit discipelen van Christus

De kerk wordt gevormd door discipelen (leerlingen, volgelingen, navolgers) van Jezus Christus, (oorspronkelijk) ook wel christenen genoemd.

Kenmerkend voor discipelen van Jezus is dat zij zich door bekering en geloof aan Jezus hebben toevertrouwd en Hem hebben aangenomen als Redder en Verlosser en navolgen als Heer en Meester. Door in Jezus te geloven en Hem aan te nemen, zijn ze opnieuw (geestelijk, uit God, uit de Geest) geboren en kinderen van God geworden. Door deze wedergeboorte zijn ze overgegaan van de dood in het leven en van de duisternis tot het licht en van de macht van satan tot God.

Als gemeente vormen we dus samen (door het geloof in Christus) Gods huisgezin, Jezus' lichaam en de woonplaats van de Heilige Geest. Als gemeenteleden mogen we onszelf (door het geloof in Christus) zien als kinderen van God, discipelen van Jezus en tempels van de Heilige Geest. God is onze **Vader**, Jezus onze **Zaligmaker** en de Heilige Geest onze **Helper**. Door het geloof in Christus hebben we dus een relatie met de drie-enige God.

De gemeente is eigendom van Christus

Het woord 'kerk' komt van het Griekse woord 'kuriakè'. Dit woord betekent: wat van de Heer is. De kerk is dus het eigendom van God, door Jezus Christus, de Heer: Hij heeft Zijn gemeente gekocht en betaald met Zijn bloed. Daarom spreken we ook van de christelijke kerk.

Als gemeente zijn we dus niet van onszelf; we zijn het eigendom van onze Heer. We zijn immers gemeente van Jezus Christus. De gemeente is dus niet van de leden en ook niet van de predikant of van de kerkenraad. Nee, Jezus is Heer en dus moet in de gemeente gezocht worden naar Zijn wil en Zijn bedoelingen met ons.

De gemeente is geroepen door God

Het woord 'kerk' komt niet voor in de Bijbel. De Bijbel gebruikt een ander woord om de verzameling van gelovigen (zowel plaatselijk als universeel) aan te duiden, namelijk 'gemeente'. Het woord 'gemeente' komt van het Griekse woord 'ecclesia'. Dit woord betekent: de uitgeroepen.

Uitgeroepen waaruit? Uit de wereld (in alle gebrokenheid) en uit de zonde (die scheiding maakt tussen God en ons). Uitgeroepen door wie? Door God zelf: Hij heeft de gemeente geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. De kerk is dus ten diepste Gods werk!

De gemeente is heilig in Christus

De gemeente is heilig. Dat betekent: afgezonderd en apart gezet, door God en voor God. De gemeente is afgezonderd van de zonde en de wereld en apart gezet voor God om dienstbaar aan Hem toegewijd te zijn.

Als gemeente zijn we dus door God weggeroepen uit een leven zonder Hem naar een leven met Hem. We zijn niet langer van de wereld, maar nog wel in de wereld, als vreemdelingen, onderweg naar Gods nieuwe wereld. We zijn niet langer in dienst van de zonde, maar voortaan in dienst van God.

Gemeenteleden worden in de bijbel dan ook aangesproken als 'heiligen' of 'geroepen heiligen' of 'in Christus geheiligden'. Dit betekent niet dat ze zonder zonden zijn, maar het bepaalt hen bij de identiteit die zij in Christus hebben verkregen en spoort hen aan in overeenstemming met die identiteit te (gaan) leven: als mensen die anders zijn, omdat ze Christus hebben leren kennen en in Hem een nieuwe schepping zijn.

Als gemeente zijn we dus geroepen om ons gedrag (wat we doen en laten) te laten bepalen door onze nieuwe identiteit (wie we zijn in Christus), en dus niet andersom! In Christus is het oude voorbijgegaan en het nieuwe gekomen.

De gemeente vormt een gemeenschap in Christus

Door het geloof in Christus zijn gelovigen verbonden met Jezus en met elkaar. Dit wordt 'de gemeenschap der heiligen' genoemd: christenen hebben gemeenschap met Jezus Christus en daardoor ook met elkaar. De eenheid van de gelovigen ligt dan ook verborgen in Christus. Hij verbindt gelovigen met elkaar.

Als gemeente zijn we dus één in Christus, ondanks alle onderlinge verschillen. Door de verschillende beelden die de Bijbel gebruikt om de relatie tussen Jezus Christus en Zijn gemeente en de gemeenteleden onderling te beschrijven, leren we ook onze band met Christus en elkaar beter te begrijpen.

<u>Christus</u>	<u>gemeente</u>	<u>gemeenteleden</u>
het hoofd	het lichaam	lichaamsdelen
de herder	de kudde	schapen
de hoeksteen	het huis	stenen
de bruidegom	de bruid	

De 'gemeenschap der heiligen' komt vooral tot uiting tijdens de samenkomsten van de gemeente, zowel in het groot als in het klein. Naar Zijn belofte is Christus aanwezig waar twee of drie vergaderd zijn in Zijn naam. Gemeenteleden zijn geroepen tot onderlinge gemeenschap en worden dan ook opgeroepen om de bijeenkomsten niet te verzuimen. De onderlinge band komt ook tot uitdrukking in het delen van geld en goed en het omzien naar elkaar.

Als gemeente zijn we dus geroepen om (vanuit onze verbondenheid in Christus) in allerlei verbanden samen te komen en ons leven met elkaar te delen. Deze gemeenschap betreft zowel het geestelijke als het materiële.

2. DE ROEPING VAN DE GEMEENTE

De gemeente heeft een drievoudige roeping

De gemeente van Jezus Christus bestaat niet voor niets. De gemeente heeft een roeping. Uit de Bijbel blijkt dat die roeping drievoudig is:

- naar God	= de roeping naar Boven	(UP)	opzien naar God
- naar elkaar	= de roeping naar Binnen	(IN)	omzien naar elkaar
- naar de wereld	= de roeping naar Buiten	(OUT)	om- en uitzien naar anderen

Het gaat in de gemeente om

- omgang met God
- gemeenschap met elkaar
- dienst aan en getuigenis in de wereld

Deze drie aspecten vormen de kern of het hart van de kerk. Elk van deze aspecten is wezenlijk en geen van de drie aspecten kan gemist worden. Als de gemeente niet alle drie de aspecten naast elkaar de ruimte geeft en stimuleert, loopt ze haar roeping mis. De gemeente dient er tegelijkertijd te zijn voor God, voor elkaar en voor de wereld.

Anders gezegd is de gemeente een gemeenschap die wordt gekenmerkt door:

- betrokkenheid bij of hart voor Jezus Christus
- betrokkenheid bij of hart voor elkaar als Zijn volgelingen
- betrokkenheid bij of hart voor Zijn werk in en voor de wereld

De gemeente heeft dus hart voor God en hart voor mensen (zowel binnen als buiten de gemeente).

UP: de roeping naar Boven (opzien naar God)

Bij de roeping naar Boven gaat het om onze gerichtheid op de enige waarachtige Levende God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft zich in de geschiedenis (via Zijn volk Israël) en in het geschreven Woord (de Bijbel) geopenbaard als één God, bestaande in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Hij is de totaal Andere: heilig en rechtvaardig, eerbiedwaardig en ontzagwekkend, rein en zuiver, liefdevol en trouw, barmhartig en genadig, loyaal en geduldig, de zonde hatend, maar de zondaar liefhebbend in Jezus Christus. Hij is de eeuwige, de almachtige, de alomtegenwoordige en de alwetende. Hij is soeverein en verheven, Here der heren en Koning der koningen.

De Zoon is mens geworden (Jezus Christus) en heeft als het vleesgeworden Woord Gods wezen en Gods wil ten volle aan ons geopenbaard. Door Zijn lijden, sterven en opstanding heeft Hij ons met God verzoend en een eeuwige relatie met God mogelijk gemaakt. De Heilige Geest is als Zijn plaatsvervanger naar de aarde gezonden om van Hem te getuigen en Zijn volgelingen te leiden en te vervullen met Zijn liefde en kracht.

Als gemeente zijn we geroepen om deze drie-enige God te kennen en lief te hebben en Hem te aanbidden, te loven, te prijzen, te eren, te verheerlijken en te danken om wie Hij is en wat Hij doet. Ook zijn we geroepen Hem in overgave te vertrouwen en Hem met eerbied en ontzag te vrezen, te gehoorzamen, te dienen en te behagen.

Dit alles in het besef dat het in ons leven en in de gemeente niet draait om ons, maar om God. Niet wij zijn het middelpunt, maar Hij. Wij zijn immers door Hem en voor Hem gemaakt. Zijn wil en Zijn bedoelingen dienen dan ook centraal te staan in de gemeente.

IN: de roeping naar Binnen (omzien naar elkaar)

Bij de roeping naar Binnen gaat het om onze gerichtheid op elkaar als leden van de gemeente. We zijn immers broeders en zusters: leden van hetzelfde gezin en kinderen van dezelfde Vader. We zijn ook leerlingen en volgelingen van dezelfde Heer en leden van hetzelfde Lichaam. Vanuit deze verbondenheid zijn we als gemeente geroepen om oog te hebben voor elkaar en om te zien naar elkaar, bijvoorbeeld door met elkaar mee te leven, in elkaars noden te voorzien en liefdevol op elkaar te letten, zodat van deze onderlinge aandacht en liefde ook een positief getuigenis uit mag gaan naar buitenstaanders.

Volgens de bijbel komt de roeping naar elkaar onder andere tot uiting in:

- elkaar liefhebben, elkaar aannemen, elkaar aanvaarden, elkaar verdragen, elkaar vergeven, elkaar dienen, elkaar onderdanig zijn, elkaar leren, elkaar opbouwen, elkaar terechtwijzen, elkaar vermanen, elkaar vertroosten, elkaar aansporen, elkaar aanvuren, elkaar zonden belijden, elkaar groeten
- met elkaar gemeenschap hebben, voor elkaar bidden, voor elkaar zorgen, op elkaar acht geven, naar elkaar toe barmhartig zijn, naar elkaar toe gastvrij zijn, het goede na te jagen, vriendelijk te zijn, onder elkaar vrede te houden, onder elkaar te spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen

- elkaar niet haten, elkaar niet oordelen, elkaar niet benijden, niet tegen elkaar liegen, niet van elkaar kwaadspreken

Onze roeping naar elkaar krijgt ook vorm als we bereid zijn om elkaar van dienst te zijn met onze geestelijke gaven en natuurlijke talenten. Als leden van hetzelfde lichaam hebben we elkaar nodig en kunnen we niet zonder elkaar. De één vult de ander aan en samen vormen we een gemeenschap.

OUT: de roeping naar Buiten (om- en uitzien naar anderen)

Bij de roeping naar Buiten gaat het om onze gerichtheid op de wereld in de vorm van dienst en getuigenis naar onze naaste in geestelijke of materiële nood. Deze roeping komt tot uiting in onze daden en woorden ten opzichte van buitenstaanders, zowel dichtbij als ver weg.

Als gemeente zijn we geroepen om het zout der aarde en het licht der wereld te zijn. Dat wil zeggen: smaakmakend, bederfwerend, duisternisverdrijvend en warmtegevend. We zijn wel in de wereld als dienende getuigen van Jezus, maar niet van de wereld of wereldgelijkvormig, omdat we Hem navolgen en daardoor anders zijn.

Evangelisatie, zending, (wereld)diaconaat en ontwikkelingssamenwerking zijn aspecten waarin onze roeping naar de wereld tot uiting komt. Als gemeente zijn we geroepen tot de verkondiging van Gods grote daden en van het goede nieuws van Jezus Christus, opdat mensen zich bekeren en gered worden en deel gaan uitmaken van de gemeente. Daarnaast zijn we geroepen om daadwerkelijk om te zien naar mensen in nood, opdat Gods barmhartigheid door ons heen gestalte kan krijgen.

Dit alles in het besef dat we als gemeente de liefde van God niet voor onszelf kunnen houden, maar geroepen zijn om die liefde door te geven aan de wereld om ons heen. We mogen tot zegen zijn van de wereld om ons heen: niet gericht op onszelf, maar gericht op God en Zijn heilzame bedoelingen met de wereld. Niet naar binnen gekeerd, maar naar buiten uitreikend en uitdelend wat we zelf van God hebben ontvangen: zowel onze geestelijke als materiële rijkdom.

In de wereld neemt het volk Israël een bijzondere plaats in als Gods uitverkoren verbondsvolk, waarlangs (naar Gods beloften) Zijn heil (in Christus) tot de wereld komt. God is en blijft de God van Abraham, Isaäk en Jakob, de God van Israël, ook al erkent een meerderheid van dat volk Jezus (nog) niet als de Messias. Als gemeente dienen we in nederigheid de bijzondere positie van Israël te erkennen.

3. DE DOELEN VAN DE GEMEENTE

De gemeente heeft vijf doelen

De gemeente wordt in haar doen en laten gedreven door het Grote Gebod en de Grote Opdracht.

Grote Gebod → Mattheüs 22: 37: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand' en Mattheüs 22: 39: 'Heb uw naaste lief als uzelf'.

Grote Opdracht → Mattheüs 28: 19: 'Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.'

Daaruit kunnen de volgende vijf doelen worden afgeleid:

<u>doel</u>	<u>gebaseerd op</u>
Aanbidding / lofprijzing / verheerlijking	(Heb de Heer, uw God, lief met en boven alles)
Dienstbaarheid	(Heb uw naaste lief als uzelf)
Evangelisatie / zending	(Ga heen en maak discipelen)
Gemeenschap / lidmaatschap	(Doop hen)
Discipelschap / navolging / volwassenheid	(Leer hen de geboden te onderhouden)

Het doel van de gemeente is dus om:

- Gods naam groot te maken door aanbidding
- Gods liefde te tonen door dienstbaarheid
- Gods liefde te communiceren door evangelisatie en zending
- Gods gezin te belichamen door gemeenschap
- Gods volgelingen te vormen door discipelschap

Zodat we:

- Zijn naam groot maken (aanbidding)
- anderen in Zijn naam dienen (dienstbaarheid)
- boodschappers van Zijn liefde zijn (evangelisatie)
- deel uit maken van Zijn gezin (gemeenschap)
- Zijn karakter (als volgeling) weerspiegelen (discipelschap)

VISIE – WAAR STAAN WE VOOR?

Wijk Midden van de Hervormde Gemeente Vriezenveen wil een wijkgemeente zijn van gemeenteleden die één zijn in Jezus Christus, Hem belijden als enige Heiland en Zaligmaker en die leven in de verwachting van het Rijk van God en zich willen laten inspireren door de Heilige Geest.

Zij ziet het als haar opdracht en roeping om:

- rondom Gods Woord en het Evangelie van de verzoening in de persoon en het werk van Jezus Christus, dat tot ons komt in de Bijbel en in de viering van de sacramenten (Heilige Doop en Heilig Avondmaal), Gods Naam groot te maken en Hem de eer te geven die Hem toekomt
- Zijn Naam te belijden en te getuigen van de boodschap van Liefde voor deze wereld (ontvangen en doorgeven)
- om te zien naar elkaar en de naaste ver weg en dichtbij
- zich te oefenen in geloof, hoop en liefde en in het beleven, doorleven, voorleven en uitleven daarvan → het wonder van het evangelie zal voor de wereld alleen te bevatten zijn als dit ook in ons leven zichtbaar is
- vanuit het recht van God op te komen voor armen, verdrukten en kwetsbaren

Wijk Midden wil een wijkgemeente zijn die:

- zich het eigendom weet van Jezus Christus
- leeft in onderlinge liefde, bewogenheid en verbondenheid met elkaar en met mensen die God (nog) niet kennen
- verschillend zijn niet ziet als gevaar maar juist als een verrijking → eenheid in gewaardeerde verscheidenheid
- ieder lid (in welke positie ook) ziet als uniek en gelijkwaardig
- haar leden, met de eigen specifieke gaven, stimuleert en ruimte geeft om bij te dragen aan het vervullen van de taken in de gemeente en te groeien in geloof
- een gemeenschap van gelovigen is, waar mensen oog hebben voor elkaar en samen een weg zoeken om hun verantwoordelijkheid handen en voeten te geven in de wereld om hen heen

Zij wil vanuit het geloof, van waaruit zij leeft, ruimte bieden, waarin mensen elkaar en God kunnen ontmoeten.

Daarmee heeft zij onderstaande groepen op het oog:

1. de gemeenteleden in de wijk (pastoraat, ondersteuning en hulpverlening)
2. de Hervormde Gemeente in zijn totaliteit
3. mensen in Vriezenveen die niet bij een kerkgenootschap zijn ingeschreven (missionaire en diaconale activiteiten → zoveel mogelijk het gezicht en de boodschap van de kerk laten zien).

Het verlangen is dat we als wijkgemeente een hopende, inspirerende, getuigende en dienstverlenende gemeenschap zullen zijn, gericht op (kern)leden en buitenstaanders. Belangrijk daarbij is dat mensen serieus worden genomen met al

hun vragen en verlangens, bij overgangs- en crisissituaties, bij het zoeken naar zingeving en bij het gesprek over normen en waarden. In deze ontmoetingen willen wij ruimte geven aan een ieder en ons laten leiden door de Heilige Geest.

Ook in Vriezenveen hebben we te maken met kerkverlating. Er groeit een generatie op die niet meer vertrouwd is met de boodschap en de structuren, normen en waarden van de kerk en daar ook niet op aangesproken kan worden. Veel mensen blijven desondanks wel lid van de kerk, maar zijn niet actief betrokken (believing without belonging). Vaak weten mensen de kerk wel te vinden op breuklijnen en hoogtepunten in het leven (begrafenis, huwelijk, doop). Naast een kring van incidenteel betrokken leden blijft een kring van trouwe, toegewijde leden bestaan.

Deze crisis van betrokkenheid is de keerzijde van de verregaande individualisering. Tegelijkertijd is er in de samenleving sprake van een hang naar spiritualiteit en zingeving. Als wijkgemeente willen we zoeken naar kansen en wegen om deze zoekende mensen met de boodschap van het evangelie te bereiken en om dat wat we zelf ontvangen ook door te geven.

MISSIE – WAAR GAAN WE VOOR?

Onze missie is de mensen in en buiten de kerk uit te nodigen tot een leven met God.

De opdracht van Jezus om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf willen we handen en voeten geven in ons dagelijks leven en daarin groeien. Daarbij is het goed om steeds te bedenken dat wij het zaad van het evangelie mogen zaaien, maar dat God zal zorgen voor de groei en de vrucht.

We willen een gemeenschap van christenen zijn, waarin de blijde boodschap (het evangelie) van Jezus Christus uit de Bijbel als Woord van God centraal staat. Wij geloven dat dit evangelie, gesymboliseerd door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis, de leidraad is voor ons leven, voor onze relaties en voor onze betrokkenheid bij de inwoners in Vriezenveen.

Onze boodschap is het evangelie van een liefdevolle, bewogen God, die Zich in Jezus, door Zijn verlossingswerk, naar ons heeft toegewend. Wij willen die boodschap op een actuele en voor mensen relevante manier vertalen en doorgeven.

We kunnen dit alles alleen doen onder de leiding van de Heilige Geest.

CONCRETE UITWERKING VAN HET BELEID

EREDIENST

In de vierende en biddende activiteiten komt met name de roeping naar Boven (naar God) tot uiting. Het gaat hierbij om de lezing, uitleg en verkondiging van Gods Woord, de bediening van de sacramenten (Heilige Doop en Heilig Avondmaal), de gezongen of gesproken aanbidding, lofprijzing en dankzegging en de gezongen of gesproken gebeden. Dit alles vindt plaats in diverse soorten samenkomsten.

In de gemeente wordt Gods aanwezigheid gevierd in de prediking, in liederen, gebeden en in de tekenen van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Omdat er verschil is in beleving is er ruimte voor verschillende liturgische vormen.

De eredienst is het hart van het leven van de christelijke gemeente. Hierin vindt de ontmoeting plaats tussen God en de gemeente, rondom het Woord. Het is een ontmoeting in Woord en antwoord.

De prediking als uitleg en toepassing van het Woord van God vervult hierbij een centrale rol.

Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid geboden wordt regelmatig een eredienst mee te maken.

- Wanneer het vervoer naar en van de kerk problemen met zich meebrengt, kan gebruik worden gemaakt van een autodienst.
- Voor gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen gaan, is er de mogelijkheid om diensten via de kerkradio te volgen. Sinds kort is er met name voor zorginstellingen de mogelijkheid om de diensten vanuit de Grote Kerk niet alleen via geluid, maar ook via beeld te volgen en zo 'live' mee te maken.

Het doel van de eredienst is: de eer van God, de opbouw en verdieping van de gemeente in het geloof en de versterking van de gemeenschap met God en met elkaar. Door de prediking wordt de gemeente van Christus gebouwd en wordt ze vermaand in liefde naar elkaar om te zien. Er wordt gebeden om de leiding van de Heilige Geest die mensen vernieuwt.

- Belangrijk is, mede met het oog op onze jongeren, dat in de diensten zoveel mogelijk hedendaagse taal wordt gebruikt.
- Door de begroeting van de kerkgangers bij de ingang willen we de mensen laten weten dat ze welkom zijn in de kerk en we samen gemeente van Christus willen zijn.
- Gestreefd zal worden om in de toekomst in de middagdiensten 'Leerdiensten' te houden, die gericht zullen zijn op opbouw en verdieping van het geloofsleven van de gemeente.

DIACONAAT

In de dienende of diaconale activiteiten worden met name de roeping naar Binnen (naar elkaar) en naar Buiten (naar de wereld) tot uiting gebracht. Het gaat hierbij om het dienen van zowel elkaar als buitenstaanders met onze tijd, kracht, inzet, materiële bezittingen (geld en goed), natuurlijke talenten en geestelijke gaven.

EVANGELISATIE/ZENDING

In de getuigende of missionaire activiteiten wordt met name de roeping naar Buiten (naar de wereld) vormgegeven. Het gaat hierbij om het getuige zijn van Jezus in de wereld. Dit is vooral een kwestie van levensstijl, maar komt ook tot uiting in alle activiteiten waarin de gemeente open staat voor buitenstaanders, hen het evangelie van Jezus verkondigt en hen inwijdt in het leven met Hem en in Zijn gemeente.

De gemeente is er tot eer van God (Efeziërs 4: 3-14). Zij verspreidt het licht van het evangelie in de wereld en verkondigt Gods grote daden in Jezus Christus aan de mensen (1 Petrus 2: 9 en 10) om zo tot zegen te zijn.

Allen - en een ieder persoonlijk - worden we geroepen om in woord en daad getuigen te zijn van Jezus Christus, als het zout der aarde en het licht der wereld (Matteüs 5: 13-16).

De meest natuurlijke manier waarop mensen de Here Jezus kunnen vinden, is via medemensen die Hem al langer kennen.

Een getuigende levenshouding is een levende opdracht van Christus zelf en speelt een belangrijke rol in het bevorderen van de werf- en aantrekkingskracht van de gemeente. Van hieruit heeft de gemeente ook de roeping om het evangelisatiewerk in verschillende vormen te organiseren.

PASTORAAT

In de pastorale activiteiten krijgt met name de roeping naar Binnen (naar elkaar) gestalte. Het gaat hierbij om het omzien naar elkaar en het vorm geven aan de onderlinge gemeenschap en verbondenheid. Dit gebeurt door allerlei gemeenschapsbevorderende activiteiten (zoals kleine groepen en kringen), maar ook door allerlei vormen van onderling meeleven en contact, waaronder de huisbezoeken.

Pastoraat kan omschreven worden als: 'bereidheid tot ontmoeting in de context van het christelijke geloof'. Het woord 'bereidheid' wil de vrijheid van de ander waarborgen.

Ontmoeting in de context van het christelijke geloof zoekt naar mogelijkheden om het leven van mensen in relatie te brengen met Jezus Christus.

Pastoraat betekent aandacht voor:

- alle gemeenteleden → met ze oplopen, mensen echt kennen, weten wat er speelt, in gesprek komen over levensvragen
- mensen met bijzondere zorgen
- zieken
- rouwenden

Een belangrijke taak van de ouderlingen ligt in het huisbezoek. Streven is dat dit minimaal één keer per 2 jaar plaats vindt. In die gesprekken komen uiteenlopende zaken aan de orde: de hoogte- en dieptepunten in het leven, vragen rondom geloof en zingeving, belangrijke beslissingen die genomen moeten worden, de relatie tot God en wat Christus voor hen is en wil zijn, etc.

Overall waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. In het pastoraat gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

De predikant staat in het ambt van dienaar des Woords en is verantwoordelijk voor een scala aan taken. Hij gaat de gemeente voor in haar samenkomsten en zorgt voor het uitleggen en toepassen van de Schrift en het christelijk geloof. Hij staat gemeenteleden bij in het leven van alledag en begeleidt in het bijzonder mensen bij hoogte- en dieptepunten in hun leven. Hij houdt zich bezig met het doorgeven aan jongeren en volwassenen wat christelijk leer inhoudt en het toerusten van anderen tot allerlei werk binnen en buiten de kerkelijke gemeente.

Het pastorale werk van de predikant wordt in toenemende mate in beslag genomen door ziekenbezoek, bezoek in bijzondere situaties en crisispastoraat. In verband met de samenstelling van de wijkgemeente is in toenemende mate aandacht nodig voor de bejaarden in de gemeente.

De opdracht van de wijkkerkenraad is de herderlijke zorg in en ten dienste van de gemeente blijvend gestalte te geven. Zeker in deze tijd is het van grote betekenis om oog en hart te hebben voor elkaar.

Met het oog hierop willen we stimuleren dat:

- er nagedacht wordt over het enige keren per jaar organiseren van 'themavonden', gericht op gemeenteopbouw (b.v. voor ouders van opgroeiende kinderen, voor mensen die lijden aan hun onzekerheid over het christelijk geloof, rouwverwerking, etc.)
- er minimaal twee keer per jaar/seizoen een gemeentedag/-avond wordt gehouden ter versterking van het onderlinge contact in de wijkgemeente
- het kringwerk (huiskamer-, lidmaten- en bijbelkringen) goed functioneert en wordt uitgebreid
- het pastoraat aan jongeren en randkerkelijke leden gestructureerd en uitgebreid wordt
- we samen meer gemeente van Christus zijn door betrokkenheid op en aandacht voor elkaar
- we proberen meer zicht te krijgen op de betrokkenheid van de wijkleden bij het wel en wee van de wijkgemeente

CATECHESE

In de lerende en toerustende activiteiten komt met name de roeping naar Boven (naar God) tot uiting. Het gaat hierbij om het opdoen van (zowel theoretische als toepassingsgerichte) kennis om niet alleen christen te worden, maar ook christen te zijn en te blijven en te groeien in het geloof en toewijding. Dit levenslange leerproces van discipelschap krijgt gestalte in allerlei onderwijsleeractiviteiten, zowel voor kinderen en jongeren als voor volwassenen. Het doel ervan is om discipelen te trainen in de navolging van Jezus en hen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van de gemeente.

JEUGDWERK

Het is belangrijk dat jongeren in aanraking komen met de boodschap van het evangelie, de geloofsverhalen en geloofstradities die leven binnen de kerk, zodat ze tot een eigen geloofsbeleving en geloofsontwikkeling kunnen komen.

Jongerennetwerken binnen de kerk zijn belangrijk voor de onderlinge ontmoetingen en het kweken van onderling begrip. Daarbij zijn ook ontmoetingen met jongeren uit andere tradities van groot belang.

Samengevat wordt binnen het kerkelijke jeugdwerk naar ruimte gezocht voor een eigen ontmoeting van jongeren met elkaar en met God.

De motivatie voor het jeugdwerk wordt gevonden in de woorden van Psalm 78: 3 en 4:

'Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan.'

De jeugdouderlingen maken permanent deel uit van het algemeen bestuur van Stichting 'Reflection'. Deze heeft als doelstelling het inhoud geven aan een zinvolle tijdsbesteding met en voor jongeren en deze te bereiken met het Evangelie.

- Tegen de tijd dat belijdenis wordt gedaan wordt geprobeerd een bijbelstudiegroep te formeren van belijdeniscatechisanten.
- Gestreefd wordt om de jongeren te bezoeken die niet of niet meer de catechese of de belijdeniscatechese bezoeken.
- Streven is om jongeren met problemen, bij ziekte, overlijden, etc. te bezoeken.
- Eén keer per jaar wordt samen met een basisschool een scholendienst gehouden. Deze diensten hebben een evangeliserend karakter.

WIJKKERKENRAAD/AMBTEN

Elke christen staat in het ambt van gelovige en heeft de roeping om de van God gekregen gaven en talenten in te zetten.

Streven is dat elk gemeentelid binnen de wijkgemeente een taak heeft, waardoor zijn/haar talenten optimaal tot hun recht komen en tot eer van God kunnen worden ingezet.

Dit kan zijn ten behoeve van een kortdurend project, of voor een taak voor langere tijd in de kerkenraad of ander vrijwilligerswerk. Belangrijk daarbij is een goede mix van 'oudgedienden' (zorgen voor continuïteit) en 'nieuwkomers' (frisse blik). Deze mix is nodig voor zowel het voortbestaan van, als de ontwikkeling van nieuwe creativiteit in de gemeente.

De kerkenraad vormt het bestuur van de wijkgemeente en is verantwoordelijk voor het beleid van wijkgemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de wijkgemeente wordt gedaan.

Wat betreft leiding geven kunnen de taken van de kerkenraad worden samengevat in twee begrippen: 'richting geven' en 'ruimte scheppen'.

De kerkenraad heeft de taak het werk in de gemeente op zo'n manier te coördineren dat het past binnen het beleid van de wijkgemeente – het 'richting geven'.

Bij 'ruimte scheppen' denken we aan het stimuleren van gemeenteleden om hun gaven en talenten in te zetten binnen de gemeente.

Het is belangrijk dat de leden van de kerkenraad oog houden voor de onderlinge relaties, voor behoeften, verwachtingen, gevoelens en wensen.

Liefdevolle samenwerking, respect voor elkaar en oog voor de wereld en de mensen buiten de kerk zijn daarbij van groot belang.

FINANCIEN

Wanneer er keuzes moeten worden gemaakt in de besteding van de beschikbare financiële middelen is het een uitgangspunt van beleid dat investeren in mensen voorrang heeft boven investeren in materiële zaken (pastoraat belangrijker dan stenen).

Beleidsplan samengevat op 2 A4tjes

We verlangen ernaar een gemeente te zijn die leeft, groeit en bloeit in de kracht van Gods Geest.

Daarbij gaat het om:

trouw te zijn aan de Bijbel, zodat een gemeenschap van gelovigen ontstaat die

- trouw is aan de openbaring van God, zoals die tot ons komt in de Bijbel
- voorgangers heeft die de Bijbel in dit spoor uitleggen en stimuleren tot geestelijke groei
- de woorden van de Bijbel serieus neemt om zo Jezus Christus na te volgen als uiting van liefde voor God en Zijn Woord
- trouw is in het streven om te leven volgens de leefregels die ons in de Bijbel worden geleerd
- zich laat leiden door de Heilige Geest, zodat de vruchten van het geloof zichtbaar worden
- ernaar verlangt te groeien in de kennis van Gods Woord
- ernaar verlangt om datgene wat ze zelf ontvangen heeft ook door te geven

Aanbidding in muziek en gebed

- waarbij gelovigen samen komen om God centraal te stellen, te aanbidden en te eren
- door in Woord en Sacrament Gods verlossingswerk te vieren
- door middel van verschillende soorten muziekinstrumenten en de inzet van talenten uit de gemeente
- in gebedssamenkomsten, waarin gelovigen hun hart voor elkaar en voor God uitstorten in voorbede en liederen

Liefde in uitvoering

- in gelovigen van verschillende leeftijden, maatschappelijke achtergronden, opleidingsniveaus, beroepsgroepen en financiële mogelijkheden
- door gelovigen die niet alleen zeggen dat ze omzien naar elkaar, maar het ook doen zonder 'aanzien des persoons'
- daar waar de vruchten van de Geest, zoals liefde, geduld en vergeving, sterker zijn dan de vruchten van het vlees, zoals zelfzucht, trots, jaloezie en roddel

Te dienen

- waar de roepstem van Jezus Christus klinkt om niet gediend te worden maar om te dienen
- op plaatsen waar je niet zelf voor zou kiezen, maar waartoe God je roept
- door 'in' de wereld te staan, maar je niet te laten veranderen door de wereld, om 'zout' en 'licht' te kunnen zijn
- door mensen te verwelkomen en het Evangelie van Jezus Christus op een toegankelijke, toegewijde en enthousiaste manier te delen
- in de leefomgeving waar je door God bent geplaatst: het gezin, de buurt, het werk, de school

Te verwachten dat

- het geloof in Jezus Christus werkelijk levens verandert
- gelovigen weten dat de kerk uitziet naar de terugkomst van Christus en de uiteindelijke openbaring en zichtbaarheid van zijn Koninkrijk
- gelovigen bidden dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde spoedig zullen komen en dat Gods wil zal geschieden, zowel in de hemel als op de aarde
- het christelijk geloof hoop brengt in een duistere en wanhopige wereld, die gebukt gaat onder de gevolgen van schuld en zonde
- de kracht van de Heilige Geest zal toenemen in de levens van gelovigen